

Psalm 139 GODISNOWHERE

Ps. 138: 8 **De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.**

Psalm 139 valt uiteen in:

- Verzen 1-6 alwetendheid van God
- Verzen 7-12 God is alomtegenwoordig
- Verzen 13-18 de almacht van God
- Verzen 19-24 de heiligheid van God

CONTRAST Job zou heel goed deze psalm geschreven kunnen hebben, maar dan in spiegelbeeld Job 14.

De mens, geboren uit een vrouw, is kort van dagen en verzadigd van onrust. Als een bloem komt hij op en hij verwelkt; hij vlucht als een schaduw en houdt geen stand. Ja, voor zo iemand doet U Uw ogen open, en U brengt mij met U in het gericht. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één.

Als zijn dagen vastgesteld zijn, het getal van zijn maanden bij U bekend is, en U zijn grenzen bepaald hebt, die hij niet kan overschrijden, wend Uw blik dan van hem af, zodat hij rust heeft en als een dagloner van zijn dag geniet.

Want voor een boom is er, als hij omgehakt wordt, nog hoop dat hij zich weer vernieuwt, en zijn jonge loten niet ophouden uit te lopen. Al wordt zijn wortel in de aarde oud, en sterft zijn stronk in het stof, bij het ruiken van water zal hij weer uitlopen, en maakt hij weer een twijg, zoals een plant.

Maar een man sterft en is krachteloos; als een mens de geest geeft, waar is hij dan? Het water loopt weg uit een meer, en een rivier verzandt en valt droog. Zo gaat een mens liggen, en hij staat niet meer op. Totdat de hemel er niet meer is, zullen zij niet ontwaken of opgewekt worden uit hun slaap.

Och, verstopte U mij maar in het graf, verborg U mij maar totdat Uw toorn zich afkeert; stelde U maar een grens voor mij vast en dacht U maar aan mij!

Als een man gestorven is, zal hij dan weer levend worden? Dan zou ik alle dagen van mijn strijd hopen, totdat er voor mij verandering zou komen.

U zou roepen, en ik zou U antwoorden, U zou verlangen naar het werk van Uw handen. Maar nu telt U mijn voetstappen; U bewaart mij niet vanwege mijn zonde. Mijn overtreding is in een buidel verzegeld, en U houdt mijn ongerechtigheid bijeen.

Zeker, een berg die valt, vergaat, en een rots wordt van zijn plaats gehaald. Water vermaalt stenen, het stof van de aarde overdekt het gewas, dat vanzelf opkomt; zo doet U de hoop van de sterveling vergaan. U overweldigt hem voor altijd, en hij gaat heen; U verandert zijn gezicht en stuurt hem weg.

Vraag: Wat weet een generaal van zijn manschappen? Die kent hij niet, hij kent de sterke en zwakke punten van zijn eenheden. De eenheden zet hij in en offert ze zo nodig op. God? *Al je haren zijn geteld*

Verzen 1-6 ALWETENDHEID nog sterker wordt het uitgedrukt met *Al je haren zijn geteld*. Dat God alles weet en kent is niet beangstigend. Een kind van 2 jaar vertrouwt zijn ouders, die 'weten' alles en mogen alles weten.

Tijd -> God is de Heer van de tijd. Hij is tijdloos. *Hij die is, was en komen zal* Op. 1: 8-9. Op 1: 19. Zie bijlage.

Afgoden hebben geen tijd voor hun aanbidders. Zij beschouwen hen als telvee. Kennen, echt kennen, doen ze hen evenmin als een generaal elke gewone soldaat kent, die zet hij in. Het zijn ondergeschikten. God behandelt mensen met eerbied en respect. Ze zijn naar Zijn beeld gemaakt.

1 Een psalm van David, voor de koorleider. HEERE, U doorgrondt en kent mij.

Vraag: Doorgronden en kennen wat geeft dat aan? Voel je je gemakkelijk als iemand je doorheeft?

1Kor. 8: 2 *En als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niets leren kennen zoals men behoort te kennen.* 1Kor. 13: 12 *Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.*

2 Ú kent mijn zitten (1) en mijn opstaan (2), U begrijpt van verre mijn gedachten.

In vers 1 **doorgrondt** – **kent** in vers 2 **kent** – **doorgrondt**. **Van verre** eigenlijk vooraf dus nog **voordat ik denk**. God leert niet Hij weet en doorgrondt zie 2Kon. 6: 8-12.

3 U onderzoekt mijn gaan (3) en mijn liggen (4), U bent met al mijn wegen vertrouwd.

Onderzoekt: dus God is echt betrokken op mij persoonlijk. De actie gaat van Hem uit.

Onderzoekt: חָרַץ eigenlijk 'wannen' dus koren van kaf scheiden. Trechter, spons, filter en wan.

4 Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles.

zitten, opstaan, gaan, liggen Alles wat je **doet** is bekend. Maar ook alles wat je **denkt: gedachten, geen woord**

vraag: heb je nog een vrije wil als God toch wel alles weet?

5 U SLUIT mij IN van achter en van voren, U legt Uw hand op mij.

INSLUITEN חָצַץ: eigenlijk als een haag om mij heen. In het Fries ÔFFREEDZJE. Ook *belegere*, *binden*, *inwikkelen*. Ex. 23: 22 *Maar als u aandachtig naar Zijn stem luistert en alles doet wat Ik spreken zal, zal Ik de vijand van uw vijanden zijn en de tegenstander van hen die u in het nauw brengen.*

U legt Uw hand op mij. CONTRAST Zie Job 9: 33 *Er is geen scheidsrechter tussen ons, die zijn hand op ons beiden kan leggen.* Arresteren.

6 Dit KENNEN – het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij.

1^e Dat God dit kan en dat de schrijver weet dat God dit kan en 2^e dat hij dit vermogen van kennen zelf niet heeft.

Job 42: 2-6 *Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U. Wie is hij, zegt U, die Mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Luister nu, en ik zal spreken! Ik zal U ondervragen: maak het mij bekend! Alleen door het horen met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw, in stof en as.*

Verzen 7-12 ALOMTEGENWOORDIG God kun je niet ontlopen. CONTRAST Job 26: 6, 28: 24, 7: 19 en 14: 6. Job weet dat God overal is, maar ziet dat als een probleem. Toch laat hij God niet los, hij blijft Hem zoeken. Zie ook Jer. 23: 24.

Vraag: wat geef je prijs aan info als je een mobieltje hebt? wat is de reden van China om haar burgers te observeren? Hoe verhoudt zich dat tot het observatievermogen van God?

7 Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten?

Van God weglopen kan, maar Hij blijft tegenwoordig (Adam & Eva, Kaïn, Jona). 1Kon. 8: 27 *Maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie, de hemel, ja, de allerhoogste hemel, kan U niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb!* En toch laat God Zijn nabijheid soms goed zien bv met de wolkkolom of in de mens Jezus.. zie schets.

Vraag: wat is de reden dat God toch toestaat een tempel te bouwen?

8 Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar.

9 Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee,

Uit Kanaän gezien Oost en West, maar ook de snelheid waarmee het licht zich verspreidt. Jona wilde ook naar het uiterste van de zee (Spanje) vluchten.

10 ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden.

God is niet alleen aanwezig, Hij *leidt* en *houdt vast* dus beschermt ook.

11 Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! –dan is de nacht een licht om mij heen.

In de natuurkunde is licht een wezenlijke grootheid. Die kun je meten en daarmee valt te rekenen. Duisternis is niet wezenlijk. Je kunt niet zeggen: 'er is zoveel duisternis.' Duisternis is het ontbreken van licht. Kinderen zijn van nature bang voor het duister. God is licht en heeft dus het duister niet gemaakt.

Vraag: wat zijn de werken van de duisternis en waarom houden mensen soms van de duisternis?

Vraag: wij ook?

Joh. 1 1-5 *In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.*

12 Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister, maar de nacht licht op als de dag, de duisternis is als het licht.

Verzen 13-16 **ALMACHT** God is Schepper van hemel en aarde. Hij maakt er geen deel vanuit. Hij is niet te vinden in een boom, steen of iets dergelijks. Dat is Oosters. God is ook de persoonlijke Schepper. Hij heeft **MJ** gemaakt. Hij heeft dus een intieme band met mij. Ik ben van waarde in zijn ogen.

13 Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder gegeven.

Nieren werden beschouwd als de oorsprong van het leven. Van offerdieren werden de nieren en de lever wel onderzocht om te zien of het dier goed en gezond was. God weet zelfs mijn meest verborgen organen, kortom Hij kent mij door en door.

14 Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.

Ik ben het werk van Zijn handen. Ik weet hoe een zwangerschap tot stand komt, maar doorgrond het niet. Een gynaecoloog kan een zwangerschap alleen maar begeleiden.

15 Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde.

Gebeente zie ook Ps. 6:3 en 51: 10. **CONTRAST** Job 10: 8, 10

16 Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond.

Boek Daniël 7, Mal. 3: 16, Fil. 4: 3, Op. 3: 5, Op. 20: 12

17 Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal.

18 Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand; ontwaak ik, dan ben ik nog bij U.

Dag en nacht bezig met de daden van God te overdenken.

Verzen 19-24 HEILIGHEID God is absoluut goed, maar dat houdt ook in dat Hij absoluut niet tegen onrecht kan. Hier geldt: haat is het ontbreken van liefde. In de natuurkunde is warmte een wezenlijke grootheid. Die kun je meten en daarmee valt te rekenen. Kou is niet wezenlijk. Je kunt niet zeggen: 'Er is zoveel kou.' Kou ervaar je als het ontbreken van warmte. Hetzelfde geldt voor liefde/recht enerzijds en haat anderzijds. Haat is het ontbreken van liefde en recht.

Wat gebeurt er als de energietoevoer wordt afgesneden? Het koninkrijk der hemelen loopt op gerechtigheid, de koninkrijken der aarde op olie. Olie is een beperkte bron en wordt verbruikt; is eindig. Gerechtigheid is een energiebron die toeneemt in kracht en omvang.

19 O God, breng de goddeloze om! Mannen van bloed, ga weg van mij.

Vraag: moet Poetin voor een tribunaal komen? Ga niet om met goddelozen, want anders word je besmet (Ps. 1). Goddelozen brengen onrecht, David vraagt hier om gerechtigheid (Op. 6: 9, Dan. 7).

Vraag: wie brengt de goddeloze om? Wie heeft dat recht?

Vraag: wat als een individu het recht in eigen hand neemt? Matth. 23: 27-33 Op. 6: 10?

20 Want met listige plannen spreken zij over U en zij zetten Uw vijanden aan

Firma List en Bedrog. Complottheorieën. Ze zijn niet eerlijk en oprecht. Zij overtreden het derde gebod Ex. 20: 7. De waarheid is in het geding. Daarom is er RECHTSpraak nodig. Matth. 23 Op. 6: 10.

21 Zou ik niet haten, HEERE, wie U haten, walgen van wie tegen U opstaan?

Vraag: Is er een conflict met het NT? Matt. 5: 44 *Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;* Het gaat hier om vijanden die MJ en niet GOD haten. Jezus bad voor de soldaten die Hem kruisigden niet direct voor de leden van het Sanhedrin die willens en wetens Hem veroordeelden. Jona blijft in zijn haat tegen Ninevé hangen terwijl God erbarmen toont Jona 5. Jona verwijt God zelfs Zijn barmhartigheid.

22 Ik haat hen met een volkomen haat, mijn eigen vijanden zijn het.

Zie Ex. 23: zoals God kiest voor David en hem tegen vijanden en laster beschermt, zo kiest David partij voor God. Jouw vijand is mijn vijand.

23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten.

Vraag: waarom worden repetities gegeven? Beproef mij, repetities zijn niet uitgevonden om een leerling te pesten, maar de verbeterpunten aan te wijzen. Je kunt daar dan gericht aan werken. Het is niet om iemand in verzoeking te brengen. CONTRAST Job 31: 6

24 Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.

Het feit dat hij weet dat God hem doorgrond verzen 1-6 wordt hier een gebed. God heeft de vrijheid en toestemming van David om in zijn leven in te grijpen. Zie Ps. 1: 6

GOD OMVAT HET HEELAL

LICHT UITSPANSEL EN WATEREN LAND **RUST** LANDDIEREN EN MENSEN VOGELS EN VISSEN ZON, MAAN EN STERREN



HET HEELAL

SPEELTERREIN VAN ONDERZOEK

1 Een psalm van David, voor de koorleider. HEERE, U doorgrondt en kent mij. 2 Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. 3 U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. 4 Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles. 5 U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij. 6 Dit kennen – het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij.

7 Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten? 8 Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar. 9 Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, 10 ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden. 11 Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! – dan is de nacht een licht om mij heen. 12 Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister, maar de nacht licht op als de dag, de duisternis is als het licht.

13 Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. 14 Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. 15 Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. 16 Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. 17 Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. 18 Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand; ontwaak ik, dan ben ik nog bij U.

19 O God, breng de goddeloze om! Mannen van bloed, ga weg van mij. 20 Want met listige plannen spreken zij over U en zij zetten Uw vijanden aan tot valsheid. 21 Zou ik niet haten, HEERE, wie U haten, walgen van wie tegen U opstaan? 22 Ik haat hen met een volkomen haat, mijn eigen vijanden zijn het. 23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. 24 Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.

De mens, geboren uit een vrouw, is kort van dagen en verzadigd van onrust. Als een bloem komt hij op en hij verwelkt; hij vlucht als een schaduw en houdt geen stand. Ja, voor zo iemand doet U Uw ogen open, en U brengt mij met U in het gericht. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Als zijn dagen vastgesteld zijn, het getal van zijn maanden bij U bekend is, en U zijn grenzen bepaald hebt, die hij niet kan overschrijden, wend Uw blik dan van hem af, zodat hij rust heeft en als een dagloner van zijn dag geniet.

Want voor een boom is er, als hij omgehakt wordt, nog hoop dat hij zich weer vernieuwt, en zijn jonge loten niet ophouden uit te lopen. Al wordt zijn wortel in de aarde oud, en sterft zijn stronk in het stof, bij het ruiken van water zal hij weer uitlopen, en maakt hij weer een twijg, zoals een plant.

Maar een man sterft en is krachteloos; als een mens de geest geeft, waar is hij dan? Het water loopt weg uit een meer, en een rivier verzandt en valt droog. Zo gaat een mens liggen, en hij staat niet meer op. Totdat de hemel er niet meer is, zullen zij niet ontwaken of opgewekt worden uit hun slaap.

Och, verstopte U mij maar in het graf, verborg U mij maar totdat Uw toorn zich afkeert; stelde U maar een grens voor mij vast en dacht U maar aan mij!

Als een man gestorven is, zal hij dan weer levend worden? Dan zou ik alle dagen van mijn strijd hopen, totdat er voor mij verandering zou komen.

U zou roepen, en ik zou U antwoorden, U zou verlangen naar het werk van Uw handen. Maar nu telt U mijn voetstappen; U bewaart mij niet vanwege mijn zonde. Mijn overtreding is in een buidel verzegeld, en U houdt mijn ongerechtigheid bijeen.

Zeker, een berg die valt, vergaat, en een rots wordt van zijn plaats gehaald. Water vermaalt stenen, het stof van de aarde overdekt het gewas, dat vanzelf opkomt; zo doet U de hoop van de sterveling vergaan. U overweldigt hem voor altijd, en hij gaat heen; U verandert zijn gezicht en stuurt hem weg.

Tijd

Wat is tijd? In feite hebben we daar geen goed wetenschappelijk antwoord op. We kunnen tijd meten en daarmee houdt het grotendeels op. Dankzij Einstein hebben we het over tijdruimte. Tijd heeft een richting; altijd vooruit, teruggaan lukt niet. Vergelijk het maar met een pakje speelkaarten. Door de kaarten te schudden neemt de chaos toe en krijg je de oorspronkelijke volgorde nooit terug. Zo geven veranderingen in de materiële wereld een tijdverloop aan. Door de kaarten niet aan te raken gebeurt er niets. Zonder verandering is tijd een leeg en zinloos begrip. Wij stoffelijke mensen veranderen en tijd verstrijkt. De veranderingen rijgen zich aaneen en worden een tijdlijn. God omvat onze tijdlijn van het begin tot het einde. Wij ervaren de voortschrijdende tijd erg nadrukkelijk en denken dat God net zo'n tijdlijn met een verleden en een toekomst heeft. Zo'n denkfout maakt Dawkins ook met zijn vraag: *'Wie heeft god geschapen?'* Tijd in een geestelijke wereld is niet te definiëren met ons aan ruimte en materie gebonden tijdsbesef. Nu komt ons grootste probleem: wij plaatsen God onbewust in de tijd. God is echter Geest en overstijgt materie en tijd. Voor God is alles Compleet Tegenwoordige Tijd, zeg maar Super NU. Wij maken op een bepaald moment een keuze, maar God heeft die beslissing al gezien en daarop gereageerd. God geeft ons speelruimte om verantwoordelijk te zijn en houdt ons verantwoordelijk. We zijn geen Legorobots, we zijn meer.

Petrus schetst de verhouding tussen vrije wil en voorkennis van God in Hand 2: 23-24 *Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood.*

Met Compleet Tegenwoordige Tijd verklaar je ook onmiddellijk dat profetie helemaal geen wezenlijk probleem is. Daniël ziet het Super NU van God. wat voor ons pas veel later komt. Het principe van Compleet Tegenwoordige Tijd verklaart ook waarom God alle gelijktijdige bidders kan horen. Hij heeft Compleet alle Tijd en aandacht voor iedereen persoonlijk.

C.S. Lewis maakte dit duidelijk met de volgende analogie: God is als een vel papier, het leven van een mens is dan een potloodstreep op dit papier.