



NIEUWSBRIEF

GEREFORMEERDE KERK DRIESUM – WOUTERSWOUDE

1149-2020

Zondag 6 december; tweede Advent

Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L. Blee
Deze dienst is te volgen via de [kerkomroep](#) en [livestream](#).
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan da. M. Stougie-de Wit, Eastermar.

Collecten: 1^e Kerk; 2e pastoraat

Er is geen kindernevendienst
Kinderoppas voor kinderen t/m groep 4 basisschool.

Als lied na de preek komt er op de beamer een deel uit de Messiah van G. F. Händel. het is de gezongen tekst van Johannes 1 vers 29: "Behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world."
(Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.)

KLEIN GLORIA

Tijdens deze adventstijd, een tijd van inkeer en verwachting, zingen we het KLEIN GLORIA niet. Dat doen we weer op Eerste Kerstdag.

Zondag 13 december; derde Advent

In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L. Blee
Deze dienst is te volgen via de [kerkomroep](#) en [livestream](#).
In middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan dhr. L. Blee; gezinsdienst
In de avonddienst zal om 19.30 uur voorgaan dhr. L. Blee; jongvolwassendienst.

Collecten: 1^e Kerk; 2^e onderhoud

Er is in de middagdienst kindernevendienst.
Er is in de middagdienst kinderopas voor kinderen t/m groep 4 basisschool.

Bloemengroet



Met een hartelijke groet van onze gemeente is bij de volgende gemeenteleden een bloemengroet gebracht:

Zr. J. Dijkstra-Kruiter, Voorweg 44, Wâlterswâld;
Zr. A. van Alebeek-Postma, Johannes Douweswei 14, Damwâld;
Zr. M. Jonkers, Broekloane 8, Wâlterswâld;
Zr. J. Ludema-Reitsma, Koailoane 8, Wâlterswâld;
Br. H. Dijkstra, Achterwei 12, Driezum;
Fam. H. Kamstra-Raap, Mearsloatswal 125, Dokkum;
Br. J. Hoekstra, Nijewei 2, Driezum;
Br. S. Visser, Tjeerd Foekesloane 1, Damwâld.

Verjaardagen

Op 11 december is jarig br. L. Daane, De Steech 11, 9114 RM Driezum.
Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we hopen samen met u dat het ook een goed jaar mag zijn.

Oud papier

Zaterdag 12 december 2020 zal het oud papier weer worden opgehaald. Zet u het, **goed ingepak**t, klaar bij de weg?



In Memoriam Tetje Visser - Elzinga

11 September 1952 – 17 November 2020

In vol vertrouwen op haar Heere en Heiland Jezus Christus is, in de leeftijd van 68 jaar, overleden **Tetje Visser - Elzinga**. Zij is, in het geloof, door het lijden heengedragen. Na een periode van ziekte die ruim een jaar heeft geduurd hebben haar lieve man Gerrit en haar lieve kinderen Johan, Ester en Tjeerd, en haar kleinkinderen afscheid moeten nemen van een bijzonder mensenkind. Tetje was een vrouw die nooit wilde klagen. Het ging altijd wel, tot zelfs de laatste week aan toe. Een sterke vrouw die op de achtergrond een baken was voor haar gezin. Zomaar stil genieten van de kinderen en kleinkinderen, van de tuin en van een sigaretje. Tetje was een vrouw die haar heil niet zocht bij zichzelf of bij anderen. Jezus was haar alles! Dat hebben we meegemaakt toen zij aan het begin van de zomer de ziekenzalving ontving. Wat een vrede en kracht ging eruit van Woord, gebed en symbool. En we hebben de maanden door ons opgetrokken aan datzelfde Woord. Veel Psalmen zijn gelezen, veel gebeden zijn tot God gegaan. En op 17 november kwam het einde hier op aarde. Op 23 november mochten we samenkomen in onze kerk die haar lief was. Er is, door een aantal voorzangers, gezongen. Dochter Ester heeft op een tere wijze mem en beppe herdacht. Er is gebeden en de Heere zelf kwam door Zijn woorden heen. Het levenslied bij uitstek. Op een bijzonder wijze voorgelezen door haar man Gerrit. En in de stilte van het stervende najaar is haar lichaam gezaaid op de begraafplaats aan de Achterwei. Moge onze lieve Heere God Gerrit, de kinderen en de kleinkinderen tot een blijvende troost zijn.

Uit de pastorie

Vorige week mocht de periode van Advent weer beginnen. Toelevan in inkeer en verwondering naar Kerstfeest. We mogen dat ieder persoonlijk doen maar ook als gemeente. Vandaar het volgende m.b.t. de komende diensten:

Vandaag is het tweede Advent. Zelf preek ik over over Lucas 1; Zacharias en Elisabeth. Vanmiddag gaat ds. Stougie – de Wit voor.

Derde advent, 13 december hoop ik in drie diensten voor te gaan. 's Ochtends is het een reguliere dienst. 's Middags hopen we met de gezinnen samen te komen en 's avonds is er dienst voor de jongvolwassenen. Het gaat dan om de leeftijd van ongeveer 20 tot en met 35 jaar. Je krijgt een uitnodiging. Opgave is wel verplicht! Dat geldt voor alle diensten. Gelukkig zijn alle diensten deze dag te volgen via de livestream. Geluid en beeld dus.

Vierde Advent, 20 december gaat 's morgens drs. Fraanje voor. Zelf hoop ik in de avonddienst voor te gaan. We hebben dan dienst bij kaarslicht met een unieke primeur; Ons eigen mannenkoor. (dubbel kwartet)

De mannen die deel uitmaken van de zondagse zangers gaan in deze dienst zingen. Daar wil je natuurlijk bij zijn. Dat kan ook maar ook hier, opgave verplicht! Deze avond is ook via de livestream te volgen.

(Wordt vervolgd op de achterzijde)

Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen.

We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar.

2Korintiërs 5: 6-7 (NBV)

Kijk ook op: <https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl>

(vervolg)

Eerste Kerstdag hebben we gewoon om half tien dienst. Tweede Kerstdag vervalt omdat we niet op de gewenste wijze bij elkaar mogen komen in de Nije Warf. Wel zal er via de livestream of via kerkroep een alternatief geboden worden.

Met vriendelijke groet, Leo

Jongvolwassenen dienst 13 december

Aanvang: 19:30 uur

Thema: Heb je even voor mij?

Locatie: Foarwei 27, Wälterswäld

Maak jij bewust tijd vrij voor God? Dagelijkse zorgen en interesses kunnen gemakkelijk het middel worden waardoor je continu bent afgeleid van wat daadwerkelijk van belang is. Benieuwd hoe anderen dit ervaren? Tijdens de dienst zullen een aantal jongeren uit onze gemeente hun verhaal met ons delen. Hoe ervaren zij deze onzekere periode? Speelt het geloof hierin een rol?

Wat kunnen we leren van Daniël? Daniels jonge leven wordt niet gedomineerd door zijn carrière, zijn status of drukke baan. Daniëls leven heeft als bron de omgang met God, het dagelijkse gebed, het leven dichtbij God.

Vergeet je mobiele telefoon niet mee te nemen. Deze heb je nodig tijdens de interactieve quiz! We testen je Bijbelkennis, showbizz, muziek en algemene kennis.

Aanmelden voor 11 december

Deze dienst wordt speciaal georganiseerd voor jongeren van 20 – 35 jaar. Ben jij erbij? Aanmelden kan tot 11 december bij Tea de Groot (06-37394375) of Leo Blees (06-37301852). Bel of stuur een appje.

Deze dienst is ook te volgen via kerkroep en livestream

DE KERST-INN: ERVAAR HET KERSTVERHAAL IN 30 MINUTEN



Alles is anders dit jaar, zo ook de kerstviering. Een grote kerstviering in de sporthal van de Nije Warf op Tweede Kerstdag is helaas niet mogelijk. Daarom hebben we iets anders bedacht: de Kerst-Inn, het volledige kerstverhaal in 30 minuten.

De Kerst-Inn wordt 's avonds gehouden op 23 en 24 december in onze kerk. Aan de viering werken de kinderen van de Kindernevendienst, Leo Blees en Christelijke muziekvereniging Excelsior mee. Er is een collecte voor de onkosten.

De viering wordt per avond drie keer opgevoerd: om 17.30, 18.45 en 20.00 uur (begintijden nog onder voorbehoud!!). Per viering is er plek voor 30 bezoekers (exclusief kinderen onder de 12 jaar). **Opgave is verplicht en kan tot 20 december bij Douwe Boersma via 06-22930174 (WhatsApp of bellen).** Bij opgave is het mogelijk om een voorkeur qua avond en tijd aan te geven. Gezinnen met jonge kinderen willen we zo vroeg mogelijk laten gaan. Op basis hiervan maakt de organisatie een indeling, zodat zoveel mogelijk mensen de viering bij kunnen wonen.

De Kerst-Inn is voor jong en oud en voor iedereen toegankelijk. Natuurlijk wordt er aan geldende maatregelen gehouden. Een mondkapje is op dit moment niet verplicht, maar wij raden bezoekers aan deze wel te dragen bij het binnengaan en verlaten van het gebouw. We hopen er, ondanks alles, een onvergetelijke kerst van te maken.

3^e gezinsdienst op 13 december om 14.00 uur

Maar liefst 25 kinderen en 30 volwassenen/jeugd boven de 12 jaar waren er afgelopen zondagmiddag aanwezig bij onze tweede gezinsdienst. Wederom een prachtige opkomst! In de dienst heeft Ruurdina een presentatie gegeven over de emoties bij kinderen en de kinderen zijn daarmee aan de slag geweest bij de kinderevendienst.

De derde gezinsdienst is op 13 december, ook weer om 14.00 uur. Hoe deze dienst er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Om de ruimte in de kerk zo optimaal mogelijk te benutten en zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om bij de dienst aanwezig te zijn, roepen we de gezinnen op om zich al op woensdagavond op te geven bij Jan Fokkens. Ook graag aangeven of er gebruik zal worden gemaakt van de kinderopas. Als hier geen kinderen voor zijn, dan kunnen we de oppassers op tijd afzeggen.

Voor wie het heeft gemist en de dienst graag nog eens wil terugzien, dat kan via onze YouTube-pagina. Zoek op YouTube naar 'Connected Jeugdwerk' en dan wijst de rest vanzelf. Vergeet je niet te abonneren!

We hopen weer op een goede opkomst! Dit is voorlopig ook de laatste dienst. Of en hoe we in het nieuwe jaar doorgaan, gaan we nog bekijken. Heb je vragen en/of opmerkingen, laat het ons vooral weten.

Leo Blees

Douwe Boersma

Kerkbezoek

Wie een plek voor de kerkdienst wil reserveren kan daarvoor op donderdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur terecht bij **Jan Fokkens**, bereikbaar op **0511-423035** of bij **Romke Douma**, bereikbaar op **06-53201184**. Mocht u bij de een geen gehoor krijgen dan zal de ander bereikbaar zijn.

Getelde collecten met hun opbrengsten:

Datum:	Kerk	Onderhoud	Pastoraat
1-11-2020	€ 252,50		
8-11-2020	€ 218,45	€ 122,55	
15-11-2020	€ 108,30	€ 98,15	
22-11-2020	€ 168,45		€ 119,55
29-11-2020	€ 168,20		

De kerkrentmeesters



Bloemenbusje

Vergeet U het bloemenbusje niet.

Agenda

12 dec **09.00 uur** - Ophalen oud papier
13 dec **19.30 uur** - Dienst voor jongvolwassenen

Kosteres

Ina Kloosterman-Sijtsma, Foarwei 29, 9113 PA Wälterswäld.
Tel. 06 241 370 07.

Pastor

Dhr. L. Blees, Foarwei 29A, 9113 PA Wälterswäld.
tel. 0511-422052. mail: lj.blees@knid.nl

Redactie

Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot uiterlijk vrijdag 11 december, 18.00 uur (liefst digitaal) inleveren via mail:

nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.nl

Schriftelijk: fam. J. de Groot, Tsjerkeloane 27,

9113 PJ Wälterswäld. Telefonisch: 0511-421718.

Bankrekeningnr. kerk: NL52 RABO 0343 3571 00

Bankrekeningnr. diaconie: NL77 RABO 0343 3177 53

Liturgie zondag 6 december 2020 09.30 uur GK Driezum



Welkom

Zingen Psalm 98 vers 2

2 Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd;
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.

Stil gebed

Votum en groet

In Memoriam Tetje Visser en bijbehorend lied; <https://www.youtube.com/watch?v=U7mcgok7mPI>

Gebed

Wetslezing

Zingen Psalm 130 vers 1 en 2

1 Vanuit het diepe duister
vind ik geen uitweg, HEER.
Ik schreeuw om redding; luister,
geef aandacht, reageer.
U kent mijn hele leven,
mijn zondige gedrag.
Toch wilt U steeds vergeven.
Uw naam verdient ontzag!

2 Ik blijf de HEER verwachten,
mijn ziel ziet uit naar Hem.
Zijn woord vult mijn gedachten;
ik hunker naar zijn stem.
De HEER laat van zich horen,
blijf hopen, Israëel!
Eens zal de morgen gloren
van redding en herstel.

Lezing Lukas 1 vers 5 tot en met 25

5 In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aäron en haar naam was Elizabet.

6 Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere.

7 En zij hadden geen kind, omdat Elizabet onvruchtbaar was en zij beiden op leeftijd gekomen waren.

8 Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het

9 dat hij, volgens de gewoonte van de priesterdienst, door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. 10 En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer.

11 En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond.

12 En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem.

13 Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven.

14 En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden,

15 want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterkedrank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden, 16 en hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God.

17 En hij zal voor Hem uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaders te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.

18 En Zacharias zei tegen de engel: Hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd gekomen.

19 En de engel antwoordde en zei tegen hem: Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen.

20 En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd.

21 En het volk stond te wachten op Zacharias; en ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef.

22 Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. Zij begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe en bleef stom. 23 En het gebeurde, toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar zijn huis ging;

24 en na die dagen werd zijn vrouw Elizabet zwanger. En zij verborg zich vijf maanden en zei:

25 Zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin Hij acht op mij geslagen heeft om mijn smaad onder de mensen weg te nemen.

Lied Gezang 126 vers 1 en 2

1 Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

3 Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

Preek

Lied op de beamer uit de Messiah; *Behold the Lamb of God* <https://www.youtube.com/watch?v=asovVrlQ1aE>

Gebed

Lied Gezang 122 vers 1 en 5

1 Komt tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria 's kind.

5 Lof zij God in 't hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

Zegen

Collecte

Driesum/Wâlterswâld 6 december 2020 – 2e advent



Welkom en mededelingen

Intochtslied: Hemelhoog 122: 1 en 2 (wijs: Once in royal David's city)

1
Al wie dolend in het donker,
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.

2
Onze lasten zal Hij dragen,
onze onmacht totterdood,
geeft als antwoord op ons vragen
ons Zichzelf als levensbrood
Nieuwe vrede zal er dagen,
liefde straalt als morgenrood.

3
Tot de groten zal Hij spreken,
even weerloos als een lam.
het geknakte riet niet breken,
Hij bewaakt de kleine vlam.
Hoor en zie het levend teken
van een God die tot ons kwam.

Groet en bemoediging

Gebed om verootmoediging

Lied: "Liefde in de nacht"

(wijs: Ik kniel aan uw kribbe neer OLB 141)

1
Gij hebt de lichten aangedaan,
de flonker van de sterren,
ik zie uw hoge luister aan,
uw majesteit van verre,
en bid U: God, kom mij nabij,
licht met uw ogen over mij,
schenk mij uw lieve vrede.

2
Hoe glansrijk staat de grote nacht
boven het aardse leven,
de taal der sterren, vol van pracht,
hebt Gij hoog aangeschreven;
ik lees uw wonderlijk gedicht
en taal naar U, o God van licht,
wil mij uw gloed verlenen.

3
Het duister brengt U glorie aan,
de hemel trilt van leven,
daar blinkt het sieraad van de maan,
gesternte, hoog verheven;
licht van mijn ogen, zie mij aan -
hoe kostbaar is mijn klein bestaan,
Gij zijt mij zeer genegen.

Gebed om de Heilige Geest

Lied: OLB 118:1,2 "Op U mijn Heiland blijf ik hopen"

1
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2
Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Wij lezen uit de bijbel: Jesaja 40: 1-11 HSV

De verlossing van het volk Israël voorzegt

40

1Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, 2spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. 3Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. 4Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden; wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakke worden. 5De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de HEERE heeft gesproken. 6Een stem zegt: Roep! En hij zegt: Wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld. 7Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest van de HEERE erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. 8Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig. 9Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap; verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda: Zie, uw God! 10Zie, de Heere HEERE zal komen tegen de sterke, en Zijn arm zal heersen. Zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich, Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit. 11Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.

Preek

Lied OLB 124: 1,2,4,5 "Nu daagt het in het oosten"

1
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

4
De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!

2
De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

5
Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Gebeden

Slotlied: OLB 483: 1 en 4

1
Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart
is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.

4
Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten, -
geef ons moed;
't is ons goed
U te zien, Getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

Zegen