



# NIEUWSBRIEF

GEREFORMEERDE KERK DRIESUM – WOUTERSWOUDE

1147-2020

## Zondag 22 november; laatste zondag kerkelijk jaar

Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L. Blee; Laatste zondag kerkelijk jaar.

Deze dienst is te volgen via de [kerkomroep](#) en [livestream](#).

Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan mev. J. Bloem, Broeksterwâld.

**Collecten:** 1<sup>e</sup> Kerk; 2<sup>e</sup> pastoraat; deurcollecte voor het jeugdwerk.

Er is geen kindernevendienst

Er is vanmorgen kinderopas voor kinderen t/m groep 4 basisschool.

## Zondag 29 november; eerste Advent

In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan dhr. J.Y. van der Wal, Morra.

Deze dienst is te volgen via de [kerkomroep](#) en [livestream](#).

In middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan dhr. L. Blee.

**Collecten:** 1<sup>e</sup> Kerk; 2<sup>e</sup> kerk in actie "**kinderen in de knel**".

Er is geen kindernevendienst

Er is kinderopas in de **middagdienst** voor kinderen t/m groep 4 basisschool.

## Bloemengroet



Met een hartelijke groet van onze gemeente is bij de volgende gemeenteleden een bloemengroet gebracht:

Mevrouw J.A. Zuidema-Sjoerdsma, Terpwei 7, Driesum

Mevrouw M. Venema-Laverman, Broekloane 22,

Wâlterswâld.

## Verjaardagen

Op 23 november is jarig **zr. A. Dijkstra-Visser**, Van Sytzamawei 41, 9114 RV Driezum.

Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we hopen samen met u dat het ook een goed jaar mag zijn.

## Uit de gemeente

**Johannes Hoekstra** is afgelopen week weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. We wensen hem veel sterkte toe met het revalideren.

## Collectebonnenverkoop

Maandag 30 november is er weer collectebonnen verkoop.

Van 19.00 tot 19.30 bent u van harte welkom in de lokalen achter de kerk.

Daarna vergaderen de kerkrentmeesters.

## Kerkbezoek

Nu we nog maar rond de dertig plekken per eredienst kunnen aanbieden vragen we onze gemeenteleden om, als het niet lukt een plaats te bemachtigen voor de morgendienst, de middagdienst te bezoeken. Dan is er meestal wel plek vrij. U kunt zich aanmelden bij de bekende adressen. Wie een plek voor de kerkdienst wil reserveren kan daarvoor op donderdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur terecht bij **Jan Fokkens**, bereikbaar op **0511-423035** of bij **Romke Douma**, bereikbaar op **06-53201184**. Mocht u bij de een geen gehoor krijgen dan zal de ander bereikbaar zijn.

## Laatste zondag kerkelijk jaar.

Op zondag 22 november gedenken we de broeder en zusters die het afgelopen jaar ons zijn voorgedaan.

07 februari **Annie Roorda – Brouwer** op de leeftijd van 91 jaar

20 juni **Gerke Dijkstra** op de leeftijd van 78 jaar

31 oktober **Wypkje de Vries – Hiemstra** op de leeftijd van 92 jaar

*Er is een land van louter licht  
waar heiligen heersers zijn.  
Nooit gaat de gouden dag daar dicht  
in duisternis en pijn.*

## Dankstondcollecte

Naar aanleiding van onze oproep op de nieuwsbrief in verband met de dankstondcollecte heeft een aantal mensen al een bijdrage overgemaakt met de mededeling 'dankstondcollecte', waarvoor onze dank. Op dit moment hebben we in totaal, via de collecte en via de bank, een bedrag van **ca. € 1.700,00** ontvangen.

Voor diegenen die dit nog niet hebben gedaan, graag nog even uw bijdrage overmaken met de mededeling dat dit voor de dankstondcollecte is, dan kunnen een totaalstelling maken.  
*De kerkrentmeesters*

## 2<sup>e</sup> gezinsdienst op 29 november om 14.00 uur

Afgelopen zondagmiddag hadden we onze eerste gezinsdienst. En wat was het leuk! En de opkomst was ook super! We hebben van verschillende kanten goede en bruikbare reacties gekregen, dank daarvoor.

De tweede gezinsdienst is op 19 november, ook weer om 14.00 uur. Bij deze dienst gaan de kinderen halverwege de dienst naar de lokalen voor de kindernevendienst. Leo gaat wederom voor en verder houdt Ruurdina een nieuwsgierige presentatie voor de ouders.

Om de ruimte in de kerk zo optimaal mogelijk te benutten en zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om bij de dienst aanwezig te zijn, roepen we de gezinnen op om zich al op woensdagavond op te geven bij Jan Fokkens. Ook graag aangeven of er gebruik zal worden gemaakt van de kinderopas. Als hier geen kinderen voor zijn, dan kunnen we de oppassers op tijd afzeggen.

We hopen weer op een goede opkomst! Heb je vragen en/of opmerkingen, laat het ons vooral weten.

*Leo Blee  
Douwe Boersma  
Jeltsje van der Veen*

### Wat te doen bij uitvallende livestream?

Zondagmorgen 1 november viel voor het eerst onze livestream uit. Heel vervelend, maar gelukkig was het pas de eerste keer. Waarschijnlijk was een haperende internetverbinding de oorzaak. Als dit het geval is, starten we de stream opnieuw op en pakt deze automatisch de eerstvolgende stream die staat ingepland. Meestal is dit de livestream van de volgende zondag. Wat kunt u thuis het beste doen in zo'n geval? U kunt overgaan op de audiostream van Kerkomroep. Maar u kunt ook op YouTube zoeken naar het kanaal van 'Connected Jeugdwerk'. Daar ziet u dan meteen welke stream live is. De datum van deze stream klopt dan in de meeste gevallen niet meer.

### Betekenis van de afbeelding.



De 5 vochtig ogen en alle donkerblauwe stipjes geven het vele verdriet in de wereld aan.

De blauwe traan is gemaakt uit allemaal kleine stukjes stof, de gebroken wereld.

Alle tranen, ook de stille tranen die niemand ziet worden opgevangen in Gods kruik.

De warme deken om kruik straalt Gods liefde uit waarin we ons mogen koesteren.

*Ina*

### PSALM 56: 9 DOE MIJN TRANEN IN UW KRIUK

*Als u, zijn kind, verdriet heeft, dan wordt Gods hart ten diepste geraakt.*

*Uw omzwervingen en uw tranen, uw verdriet gaan Hem aan het hart.*

*Hij kan niet aanzien dat uw tranen verloren gaan.*

*God vangt al uw tranen op in zijn kruik.*

*Zo bewaart God onze tranen.*

*Zo koestert God uw verdriet, zo koestert God u.*

*God draagt het mee op zijn hart.*

*Een kruik vol met uw tranen.*

*En Hij bewaart ze niet zomaar.*

*God bewaart onze tranen tot op die dag dat Hij er recht aan zal doen, dan zal Hij ze aan het licht brengen.*

*Alle onrecht dat geschied is al uw tranen mogen en zullen niet ongezegd verloren gaan.*

*God zal aan elke traan recht doen.*

*Zo zal God ons recht doen.*

*Pas als ons verdriet is uitgesproken, als er recht is gedaan, pas dan kan Gods vrede rijkelijk aanbreken.*

De PKN adviseert de kerkbezoekers om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen in het kerkgebouw, een en ander is echter nog niet verplicht. We laten daarom voorlopig aan de kerkgangers over of ze wel of geen mondkapje willen dragen bij het binnengaan en verlaten van het kerkgebouw en/ of tijdens de eredienst. Mocht dit in de toekomst wijzigen dan laten we dat aan u weten.

### Haal- en brengservice

Mocht u vervoer nodig hebben om bijvoorbeeld naar de kerk te gaan dan kunt u contact opnemen met  
Roelof: 0511 **42 58 47**



### Bloemenbusje

Vergeet U het bloemenbusje niet.

### Agenda

29 nov **14.00 uur** - Gezinsdienst  
30 nov **19.00 uur** - Collectebonnenverkoop  
30 nov **19.30 uur** - Vergadering kerkrentmeesters

### Kerkomroep

Sinds 1 oktober is het niet meer mogelijk om, door middel van een zogenaamde kerkwebradio, de diensten van onze kerk te volgen. Kerkomroep is gestopt met het faciliteren van analoge inbelverbindingen. Voor iedereen die kerkomroep via internet ontvangt, verandert er niets. Dit blijft als vanouds. Voor degenen die niet over internet beschikken zijn er alternatieven. Wilt u hier meer over weten neem dan gerust contact op met Jan de Groot, 0511-421718.

### Kosteres

Ina Kloosterman-Sijtsma, Foarwei 29, 9113 PA Wälterswâld.  
Tel. 06 241 370 07.

### Pastor

Dhr. L. Blee, Foarwei 29A, 9113 PA Wälterswâld.  
tel. 0511-422052. mail: [l.j.blees@knid.nl](mailto:l.j.blees@knid.nl)

### Redactie

Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot uiterlijk vrijdag 27 november, 18.00 uur (liefst digitaal) inleveren via mail:

[nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.fr](mailto:nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.fr)

Schriftelijk: fam. J. de Groot, Tsjerkeloane 27,  
9113 PJ Wälterswâld. Telefonisch: 0511-421718.

Bankrekeningnr. kerk: NL52 RABO 0343 3571 00

Bankrekeningnr. diaconie: NL77 RABO 0343 3177 53

Want in Hem is de Goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en omdat u één bent met Hem, het Hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld.

Kolossenzen 2:9-10

Kijk ook op: <https://www.gereformeerdekerkdriesumca.fr>

# Liturgie zondag 22 november 2020 09.30 uur GK Driezum



## Welkom

### Intochtslied Psalm 42 vers 1 en 5

1 't Hijgend hert, der jacht ontkomen,  
Schreeuwt niet sterker naar 't genot  
Van de frisse waterstromen,  
Dan mijn ziel verlangt naar God.  
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;  
God des levens, ach, wanneer  
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,  
In Uw huis Uw naam verhogen?

2 Maar de HEER zal uitkomst geven,  
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;  
'k Zal in dit vertrouwen leven,  
En dat melden in mijn lied;  
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht  
Zingen, daar ik Hem verwacht;  
En mijn hart, wat mij moog' treffen,  
Tot den God mijns levens heffen.

## Stil gebed, votum en groet

### Zingen ELB 241 vers 1, 2 en 3

1. Wees stil voor het aangezicht van God,  
want heilig is de Heer.  
Aanbid Hem met eerbied en ontzag,  
en kniel nu voor Hem neer,  
die zelf geen zonde kent  
en ons genade schenkt.  
Wees stil voor het aangezicht van God,  
want heilig is de Heer.

2. Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur.  
Wij staan nu op heilige grond,  
waar Hij verschijnt met vuur.  
Een eeuwigdurend licht  
straalt van zijn aangezicht.  
Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur.

3. Wees stil, want de kracht van onze God  
daalt neer op dit moment.  
De kracht van de God die vergeeft  
en ons genezing brengt.  
Niets is onmogelijk  
voor wie gelooft in Hem.  
Wees stil, want de kracht van onze God  
daalt neer op dit moment.

## Gebed

**Luisterlied** "El Shaddai" <https://www.youtube.com/watch?v=RRWGg0hb0kg&feature=youtu.be>

### Lezing 1 Job 2 vers 11 tot en met 13 en Job 16 vers 1 tot en met 5

11 Drie vrienden van Job, Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Naäma, hoorden van de rampspoed die hem had getroffen, en ze besloten hem op te zoeken. Onderweg ontmoetten ze elkaar, en samen gingen ze naar hem toe om hun medeleven te tonen en hem te troosten. 12 Toen ze Job vanuit de verte zagen herkenden ze hem niet, en ze barstten uit in luid geweeklaag, ze scheurden hun kleren en wierpen stof omhoog over hun hoofd. 13 Zeven dagen en zeven nachten bleven ze naast hem op de grond zitten zonder iets tegen hem te zeggen, want ze zagen hoe vreselijk hij leed.

1 Hierop antwoordde Job: 2 'Dit soort dingen heb ik al zo vaak gehoord, niets dan ellende brengt mij jullie troost. 3 Een eindeloze stroom van lege woorden! Wat drijft jou ertoe zo tegen mij te spreken? 4 Zaten jullie op mijn plaats, ik zou hetzelfde tegen jullie inbrengen; ik zou een lange redevoering houden, meewarig schuddend met mijn hoofd. 5 Toch zou ik jullie moed inspreken, mijn woorden zouden mild en troostend zijn.

### Zingen Gezang 265 vers 1, 2, 4 en 5

1 Jeruzalem, mijn vaderstad,  
mijn moederhuis, wanneer  
zal ik u zien zoals ge zijt,  
de bruid van onze Heer?

2 Daar is geen pijn en geen verdriet,  
geen afgunst en geen nijd,  
en angst en armoede zijn er niet  
maar altijd vrolijkheid.

4 En zeker is geen ziekte daar,  
geen ongeluk, geen dood,  
geen boze duivel, geen gevaar  
en geen gebrek aan brood.

5 God geve mij, Jeruzalem,  
dat ik eens op een dag  
een pelgrim aan uw poorten ben  
en dat ik binnen mag

**Lezing 2** Psalm 62 vers 1 tot en met 3, vers 6 tot en met 9, vers 12 tot en met 13

1 Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun. Een psalm van David.  
2 Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding.  
3 Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen.  
6 Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten.  
7 Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen.  
8 Bij God is mijn redding en eer, mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. 9 Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijde, open voor hem uw hart, God is onze schuilplaats.  
12 Eenmaal heeft God gesproken, tweemaal heb ik het gehoord: 'De macht is aan God.' 13 Bij u, Heer, is ontferming, u beloont ieder mens naar zijn daden.

**Zingen** NLB 23 C vers 1, 3 en 5

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,  
wijst mij een groene streek;  
daar rust ik aan een stille stroom  
en niets dat mij ontbreekt.

3. Al moet ik door het doodsravijn,  
U gaat steeds aan mijn zij.  
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf  
geeft steun en veiligheid.

5. Uw trouw en goedheid volgen mij,  
uw liefde, dag aan dag;  
en wonen zal ik in Gods huis  
zo lang ik leven mag.

**Preek**

**Luisterlied Agnus Dei**

<https://www.youtube.com/watch?v=55oURTjPqEE&feature=youtu.be>

**Moment van gedenken**

**Fedde speelt een bewerking over het lied** *Er is een land van louter licht*

**Gebed**

**Zingen** Gezang 259 vers 1 en 2 Halleluja! Lof zij het Lam

1 Halleluja! Lof zij het Lam,  
die onze zonden op zich nam,  
wiens bloed ons heeft geheiligd;  
die dood geweest is, en Hij leeft;  
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,  
in eeuwigheid beveiligd!

2 Aanbidt de Vader in het woord!  
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord!  
Aanbidt de Geest uit beiden!  
Van zijn gemeenschap, zijn gena,  
zijn liefde' en trouw, halleluja,  
zal ons geen schepsel scheiden

**Zegen**

## Liturgie voor zondagmiddag 22 november 2020



**Evangelische Bundel** lied 140 vers 1 en 3 (Kroon Hem met gouden kroon)

**Stil gebed en groet**

**Psalm** 139 vers 1 en 9 (Heer die mij ziet zoals ik ben)

**Verootmoedigingsgebed**

**Evangelische Bundel** lied 186A vers 1 en 2 (Leid mij, Heer)

**Schriftlezingen** Psalm 121 en 1 Petrus 1:4-9 (uit de NBV)

Psalm 121

<sup>1</sup>Een pelgrimslid. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?

<sup>2</sup>Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

<sup>3</sup>Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter.

<sup>4</sup>Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël.

<sup>5</sup>De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand:

<sup>6</sup>overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden.

<sup>7</sup>De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven,

<sup>8</sup>de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.

1 Petrus 1:4-9

<sup>4-5</sup>Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. <sup>6</sup>Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. <sup>7</sup>Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. <sup>8</sup>U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, <sup>9</sup>omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.

**Psalm** 121 vers 1, 3 en 4

**Overdenking**

**Evangelische Bundel** lied 299 vers 1, 2 en 3 (Welk een vriend is onze Jezus)

**Belijden van ons geloof**

**Evangelische Bundel** lied 191 vers 1 (Veilig in Jezus 'armen)

**Dankgebed**

**Slotzang** Gezang 473 vers 1, 2, 3 en 10 (Neem mijn leven laat het Heer)