



NIEUWSBRIEF

GEREFORMEERDE KERK DRIESUM – WOUTERSWOUDE

1146-2020

Zondag 15 november

Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan da. M. Stougie-de Wit; viering Heilig Avondmaal

Deze dienst is te volgen via de [kerkomroep](#) en [livestream](#).

Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan dhr. L. Blees; nabetrachting. Ook deze dienst is te volgen via de [kerkomroep](#) en [livestream](#).

Collecten: vanmorgen: Avondmaalscollecte; vanmiddag: 1^e Kerk; 2^e diaconie.

Er is geen kindernevendienst

Er is vanmiddag kinderoppas voor kinderen t/m groep 4 basisschool.

Zondag 22 november

In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L. Blees; laatst zondag kerkelijk jaar.

Deze dienst is te volgen via de [kerkomroep](#) en [livestream](#).

In middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan mevrouw Johanna Bloem, Broeksterwâld.

Collecten: 1^e Kerk; 2^e pastoraat; deurcollecte voor het jeugdwerk.

Er is geen kindernevendienst

Er is kinderoppas voor kinderen t/m groep 4 basisschool.

Bloemengroet



In verband met covid-19 zal de bloemengroet op een andere manier worden verzorgd. Van tijd tot tijd zullen de ontvangers op de nieuwsbrief worden vermeld.

Verjaardagen

Op 20 november is jarig **br. W. Jacobs**, Dokkumerloane 4, 9113 AN Wâlterswâld, 21 november **br. D.J. Brouwer**, Singel 6, 9114 RN Driezum en 22 november **zr. J. Dijkstra-Kruiter**, Foarwei 44 9113 PE Wâlterswâld.

Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we hopen samen met u dat het ook een goed jaar mag zijn.

Uit de gemeente

Broeder Johannes Hoekstra heeft een geslaagde operatie achter de rug. Het lijkt allemaal goed.

We wensen hem veel sterkte en beterschap toe,

Adres: MCL Afdeling J, Kamer 11, 8934 AD Leeuwarden

Kerkbezoek

Nu we nog maar rond de dertig plekken per eredienst kunnen aanbieden vragen we onze gemeenteleden om, als het niet lukt een plaats te bemachtigen voor de morgendienst, de middagdienst te bezoeken. Dan is er meestal wel plek vrij. U kunt zich aanmelden bij de bekende adressen. Wie een plek voor de kerkdienst wil reserveren kan daarvoor op donderdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur terecht bij **Jan Fokkens**, bereikbaar op **0511-423035** of bij **Romke Douma**, bereikbaar op **06-53201184**. Mocht u bij de een geen gehoor krijgen dan zal de ander bereikbaar zijn.

Uit de pastorie

Vanmiddag hopen we elkaar live of via de livestream te ontmoeten bij de gezinsdienst.

Volgende week is er alweer de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken dan hen die ons het afgelopen jaar zijn voorgedaan. U en jij bent wellicht in zo'n week als deze en op een zondag als deze extra bij betrokken.

Laten we voor elkaar bidden deze week. Bidden om troost en de genadige ontferming van de Heere.

Met vriendelijke groet, *Leo*

Eerste middagdienst voor kinderen en gezinnen

Zondagmiddag is de eerste van drie speciale diensten voor kinderen t/m groep 8 en hun gezin/familie. Deze diensten zijn een alternatief voor de kindernevendienst, die voorlopig vervalt. In deze eerste dienst gaat Leo Blees voor en kunnen de kinderen gewoon in de kerk blijven zitten. We zingen liederen mee met de beamer, er is een verhaal en een spelletje. Daarvoor heb je een mondkapje nodig, dus vergeet niet deze mee te nemen. Dat geldt zowel voor de kinderen als de volwassenen. Verder is er kinderoppas voor de allerjongsten. Ook op 29 november en 13 december staat er een gezinsdienst gepland. De opzet en invulling van deze dienst kan verschillen. De ene keer is het helemaal gericht op de kinderen en zitten ze de hele dienst bij de ouders in de kerk. En de andere keer is er wel een vorm van KND en is de dienst verder gericht op de ouders. Op deze dagen verschuift ook de kinderoppas naar de middag.

Op deze manier proberen we in deze lastige tijd alle leeftijden in onze kerk te bedienen op hun eigen niveau. De plekken in de kerk blijven met maximaal 30 bezoekers beperkt. Daarom geven we de voorkeur aan de (jonge) gezinnen om aanwezig te zijn bij deze middagdiensten. Ook voor deze diensten geldt opgeven en vol=vol. Kinderen tot 12 jaar vallen niet onder het maximum van 30 personen. Per week bekijken we of er dingen moeten worden aangepast. Heb je opmerkingen en/of ideeën, laat het ons vooral weten. Ook als je mee wilt denken, horen we dat graag.

Douwe Boersma, Jeltsje van der Veen en Leo Blees

Wat te doen bij uitvallende livestream?

Zondagmorgen 1 november viel voor het eerst onze livestream uit. Heel vervelend, maar gelukkig was het pas de eerste keer. Waarschijnlijk was een haperende internetverbinding de oorzaak. Als dit het geval is, starten we de stream opnieuw op en pakt deze automatisch de eerstvolgende stream die staat ingepland. Meestal is dit de livestream van de volgende zondag. Wat kunt u thuis het beste doen in zo'n geval? U kunt overgaan op de audiostream van Kerkomroep. Maar u kunt ook op YouTube zoeken naar het kanaal van 'Connected Jeugdwerk'. Daar ziet u dan meteen welke stream live is. De datum van deze stream klopt dan in de meeste gevallen niet meer.

De PKN adviseert de kerkbezoekers om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen in het kerkgebouw, een en ander is echter nog niet verplicht. We laten daarom voorlopig aan de kerkgangers over of ze wel of geen mondkapje willen dragen bij het binnengaan en verlaten van het kerkgebouw en/ of tijdens de eredienst. Mocht dit in de toekomst wijzigen dan laten we dat aan u weten.

Heerlijke jam!

In de hal achter de kerk staat een doos met potjes (h)eerlijke zelfgemaakte jam in diverse smaken. Deze potjes zelfgemaakte jam worden aangeboden door de familie Sinia en zijn gemaakt van lokale vruchten. De opbrengst komt volledig ten goede van de kerk. Voor slechts € 2,50 per potje kunt u ervaren hoe lekker deze ambachtelijke jam is. Smakelijk!



Haal- en brengservice

Mocht u vervoer nodig hebben om bijvoorbeeld naar de kerk te gaan dan kunt u contact opnemen met Roelof: 0511 **42 58 47**



Bloemenbusje

Vergeet U het bloemenbusje niet.

Agenda

30 nov **19.00 uur** - Collectebonnenverkoop
30 nov **19.30 uur** - Vergadering kerkrentmeesters

Kerkomroep

Sinds 1 oktober is het niet meer mogelijk om, door middel van een zogenaamde kerkwebradio, de diensten van onze kerk te volgen. Kerkomroep is gestopt met het faciliteren van analoge inbelverbindingen. Voor iedereen die kerkomroep via internet ontvangt, verandert er niets. Dit blijft als vanouds. Voor degenen die niet over internet beschikken zijn er alternatieven. Wilt u hier meer over weten neem dan gerust contact op met Jan de Groot, 0511-421718.

Kosteres

Ina Kloosterman-Sijtsma, Foarwei 29, 9113 PA Wâlterswâld.
Tel. 06 241 370 07.

Pastor

Dhr. L. Blees, Foarwei 29A, 9113 PA Wâlterswâld.
tel. 0511-422052. mail: l.j.blees@knid.nl

Redactie

Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot uiterlijk vrijdag 23 oktober, 18.00 uur (liefst digitaal) inleveren via mail:
nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.nl
Schriftelijk: fam. J. de Groot, Tsjerkeloane 27, 9113 PJ Wâlterswâld. Telefonisch: 0511-421718.

Bankrekeningnr. kerk: NL52 RABO 0343 3571 00
Bankrekeningnr. diaconie: NL77 RABO 0343 3177 53

Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalm 124:8 (HSV)

Kijk ook op: <https://www.gereformeerdekerkdriesumca.nl>

Driesum/Wâlterswâld Heilig Avondmaal op 15 november 2020

Voorganger: ds. M. Stougie-de Wit
Organist: Fedde de vries
Zangers:
Ouderling van dienst:



Wij zingen voor de dienst: lied door organist

Welkom en mededelingen

De zanggroep zingt: psalm 42: 1 en 7

1 Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

7 Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

Votum en groet

(I.p.v. Klein Gloria) Glorialied Gezang 21:1 (door zanggroep)

1 Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde_ en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

Gebed om de Heilige Geest

We lezen uit Maleachi 3: 13-18 uit de HSV

Troost in aanvechting

¹³Uw woorden tegen Mij waren te hard, zegt de HEERE. Maar u zegt: Wat hebben wij onder elkaar tegen U gesproken?

¹⁴U zegt: God dienen is nutteloos! Wat voor nut heeft het dat wij onze taak ten behoeve van Hem vervullen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht van de HEERE van de legermachten? ¹⁵Welnu, wij prijzen de hoogmoedigen gelukkig: niet alleen worden zij die goddeloosheid doen, opgebouwd, zelfs als zij God beproeven, ontkomen zij.

¹⁶Dan spreken zij die de HEERE vrezen, ieder tot zijn naaste: De HEERE slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht, voor wie de HEERE vrezen en wie Zijn Naam hoogachten.

¹⁷En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van de legermachten, op de dag die Ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn. Ik zal hen sparen, zoals een man zijn zoon spaart die hem dient.

¹⁸Dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze, tussen wie God dient en wie Hem niet dient.

De zanggroep zingt uit "Zingende Gezegend" 276: 1,2,4 (wijs: Gezang 483)

1 Grote God, Gij zijt voor mij,
hemelhoog verborgen
ongehoord gaat Gij voorbij
aan mijn angst en zorgen
Hebt gij ooit, weggegooid,
heel dit aardse leven
en ons prijs gegeven ?

2 Ziet Gij, Heer, mijn tranen niet,
hoort Gij mij niet zuchten,
weet Gij niet van het verdriet
dat ik wil ontvluchten ?
Merkt Gij dan, niets daarvan?
Heer, mijn diepste wonden
zijn nog nooit verbonden.

4 Heer, alleen omdat ik weet
dat Gij hebt gedragen
duizendmaal zoveel aan leed
met dezelfde vragen:
"God, waarom kom ik om ?"
Dáárom, Goede Herder,
dáárom kan ik verder !

Preek “Het dagboek van God”

Wij luisteren naar “Er is een God die hoort” <https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen>

Gebeden

Lied van toenadering: Gezang 358: 1 t/m 4

1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

2 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

3 Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

4 Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

Inzettingswoorden, gedachtenis en onderwijzing

Wij zingen de Geloofsbelijdenis “Heer, U bent mijn leven” (van onderstaande lijst)

<https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen>

Nodiging

Delen van brood en wijn (ondertussen orgelspel)

Dankzegging

Slotlied door zanggroep: Opwekking 392: 1 en 4

1 Mijn Jezus, ik hou van U
ik noem U mijn Vriend
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend
De grote Verlosser
mijn Redder bent U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

4 Als ik in uw glorie
uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij voor U
in uw heiligdom
Gekroond met uw heerlijkheid
zal 'k zingen voor U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Zegen

Collecte bij de uitgang is voor “Actie Sprinkhaan- verjaag de honger” van Kerk in Actie

Opzet gezinsdienst 15 november 2020

Voorganger: Leo Blee

M.m.v.: Jeltsje van der Veen en Douwe Boersma

Thema: 'Samuel'



- Welkom en stil gebed
- Lied: Psalm 84
<https://www.youtube.com/watch?v=ApLReosJd0s>
- Gebed
- Kapje op – kapje af (Douwe)
- Keuzelied:
 - o 'Sta eens even op'
<https://www.youtube.com/watch?v=JmRqwQaQSgE>
 - o 'God is zo groot'
<https://www.youtube.com/watch?v=od30rGVag2U>
- Verhaal (Jeltsje)
- Luisterlied: 'Samuel'
<https://www.youtube.com/watch?v=TlaCulmbJLU>
- Verkondiging
- Lied: 'Stel mijn vertrouwen'
<https://www.youtube.com/watch?v=D8EPKWgmHXM>
- Dankgebed
- Slotlied: 'De rivier'
<https://www.youtube.com/watch?v=WAdWM04Jmo4>
- Zegen
- Collecte