



NIEUWSBRIEF

GEREFORMEERDE KERK DRIESUM – WOUTERSWOUDE

1145-2020

Zondag 8 november

Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L. Bleeas, voorbereiding Heilig Avondmaal
Deze dienst is te volgen via de [kerkomroep](#) en [livestream](#).
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan ds. A. Elverdink.

Collecten: 1^e Kerk; 2^e onderhoud

Er is geen kindernevendienst

Er is kinderopas voor kinderen t/m groep 4 basisschool.
Vanmorgen is Arnold Zuur onze organist, vanmiddag hooft Fedde de Vries de dienst te begeleiden op het orgel.

Zondag 15 november

In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan da. M. Stougie-de Wit; viering Heilig Avondmaal.
Deze dienst is te volgen via de [kerkomroep](#) en [livestream](#).
In middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan dhr. L. Bleeas; nabetrachting.

Collecten: 's morgens: Avondmaalscollecte;

's middags: 1^e Kerk; 2^e diaconie.

Er is geen kindernevendienst

Er is kinderopas voor kinderen t/m groep 4 basisschool.



Bloemengroet

Met een hartelijke groet van onze gemeente is bij de volgende gemeenteleden een bloemengroet gebracht:

- Zuster E. De Vries-Fokkema, Foarwei 5, Wâlterswâld
- Broeder W. Van der Zwaag, Prysterikker 24, Wâlterswâld
- Familie Y. Dijkstra-Visser, Van Sytzamawei 41, Driezum
- Zuster M. Rozendal-Veenstra, Prysterikker 1, Wâlterswâld
- Zuster A. de Boer-Koornstra, Ophuystrawei 31, Driezum
- Broeder S. Van der Meulen, Achtewei 10, Wâlterswâld
- Zuster A. Wiersma-Dijkstra, Bonifatiusstrjitte 9, Wâlterswâld
- Familie de Groot-Reitsma, De Steech 6, Driezum
- Familie Visser-Elzinga, Bonifatiusstrjitte 10, Wâlterswâld

Verjaardagen

Op 13 november is jarig br. **J. Slagman**, Van Sytzamawei 10, 9114 RW Driezum en 15 november br. **A. Bouius**, Master Hofstrastrjitte 40, 9114 RG Driezum,
Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we hopen samen met u dat het ook een goed jaar mag zijn.

Uit de gemeente

- Familie **Douwe en Tinneke Kommerie** zijn verhuisd van de Dammeloane naar Badhûswei 17 9104 DV Damwâld.
- Maandag 2 november werd mevr. Tine Kamstra van de Mearsleatswâl 125, 9101 DS te Dokkum opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig mocht ze vrijdag weer naar huis waar ze verder moet herstellen. Ook **dhr. Hendrik Kamstra** is ziek thuis. Wij wensen hen een voorspoedig herstel.
- Meeleven: **Zr Ans de Boer** van de Ophuystrawei nr 31, 9114RC in Driezum, is vorige week aan haar been geopereerd. Inmiddels is ze weer thuis. We hopen en bidden dat de ingreep is geslaagd en samen met haar hopen we dat de pijn snel afneemt en het herstel voorspoedig mag verlopen.
- **Br. Johannes Hoekstra** wordt volgende week geopereerd aan een lekkende hartklep. We willen hem als Gemeente Gods sterkte en ontferming toewensen voor deze ingrijpende operatie. Adres: Nieuwe weg 2 9114 Driesum

Uit de pastorie

Vanmorgen denken we verder na over het thema discipelschap. En dan vanuit Johannes 15 vers 4; "Blijf in Mij en Ik in u". Fijn dat u en dat jij erbij bent en/of meekijkt naar de dienst.

Ik wil u graag bedanken voor alle aardige berichtjes via de app, de mail, Facebook of een kaartje in de bus. Afgelopen 5 november mocht ik 45 jaar worden. Ik ben de Heere dankbaar dat Hij mij bewaart en laten we samen bidden of Hij ook het komende jaar Zijn zegen wil geven. Opdat ik tot zegen mag zijn voor u.

Helaas gaat het kringwerk nog steeds niet door. Dat betekent minder ontmoeting met elkaar. Wilt u of wil jij een luisterend oor, trek aan de bel! Ik ben er voor u en jou. Met hartelijke groet, ook namens Mieke en de kinderen, Leo

IM W. de Vries

31 oktober jl. is in de leeftijd van 92 jaar overleden onze **zuster Wypkje de Vries – Hiemstra**. Na een afnemende gezondheid mocht zij in vrede en rust tot bij en met God gedragen worden. In onze gemeente is zij altijd een plaats blijven innemen. Ook na de verhuizing naar Meckemastate in Kollum. Het is ook daar dat wij elkaar ontmoet hebben. Een vriendelijke vrouw die de liefde boven alles stelde. En dat vanuit haar vaste geloof in de Heere onze God. Op het laatste ging het praten niet meer maar haar ogen zeiden genoeg als we met elkaar uit de Bijbel lazen en samen ons gebed tot God baden. Het woord van God had dan ook een belangrijke plaats in haar leven. In de dienst van Woord en Gebed kreeg Psalm 23 een centrale plaats. "De Heer is mijn herder" was bijna haar lijfspreuk.

Na geluisterd te hebben naar prachtige muziek, mooie liederen en woorden van troost en moed hebben we haar lichaam gezaaid op de begraafplaats. Moge de Heere God haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen tot troost zijn.

Dankwoord

*Wy willen iedereen heel hartelijk bedanken die onlangs de corona tijd de 25 ste Dôl voor ons Sol een onvergetelijke dag hebben gemaakt Dat we dit mochten beleven zijn we heel dankbaar voor
Tel uw zegeningen een voor een en vergeet de geen
Lief van Yfren en Aukje*

Avondmaalscollecte

De avondmaal collecte is bestemd voor Actie Sprinkhaan-verjaag de honger van Kerk in Actie.

<https://www.kerkinactie.nl/projecten/sprinkhanen>

Een enorme golf woestijnsprinkhanen vreet Oost-Afrika en Zuid-Azië kaal. Boeren in landen als Ethiopië, Zuid-Soedan en Pakistan raken hun oogst en daardoor hun inkomen kwijt. Na corona maakt de sprinkhanenplaag de armoede nóg groter. Kerk in Actie ondersteunt boeren met het opzetten van waarschuwingssystemen en voedselnoodhulp.

Dankstondcollecte

Na afloop van de dienst van afgelopen woensdag hebben wij de dankstondcollecte geteld. Deze heeft het mooie bedrag van € 1.028,05 opgeleverd, waarvoor onze dank.

Vanwege de coronabeperkingen konden velen van u deze dienst helaas niet bezoeken en dus niet uw gaven offeren. Maar gelukkig hebben we de mogelijkheid om dit via de bank te regelen. Voor zover u dit afgelopen woensdag niet heeft gedaan, vragen wij u om uw gave over te maken naar de rekening van onze kerk, namelijk rekeningnummer **NL52 RABO 0343 3571 00** t.n.v. Gereformeerde Kerk Driesum Wouterswoude. Graag even vermelden dat het gaat om de dankstondcollecte.

Uw kerkrentmeesters

Kort verslag van de moderamen vergadering gehouden op 3 november 2020.

Net voordat de vergadering begon hadden we gehoord dat er weer strengere Corona maatregelen zijn afgekondigd. Mede daardoor besluiten we om de kerkenraadsvergadering van november niet door te laten gaan. Hopelijk kan de vergadering van december wel doorgang vinden. We bespreken de ingekomen stukken. De begroting van 2021 wordt ook besproken en goedgekeurd. Het collecterooster wordt in de volgende vergadering behandeld. Er is een voorstel van de kindernevendienst om deze wat anders in te vullen (zie mededeling nieuwsbrief). Bij de wijkassistente van wijk 5 is een wisseling. Mieke Blees neemt de taak over van Liesbeth Hansma. Diverse bijzondere diensten worden besproken. Dankdag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, advent- en kerstdiensten. Helaas zal het dit jaar allemaal anders gaan dan zoals we het gewend waren. Wij houden u op de hoogte via de nieuwsbrief en website. We houden Censura Morum i.v.m. het houden van het Heilig Avondmaal op DV 15 november. De volgende moderamen vergadering staat gepland op donderdag 3 december 2020. Hartelijke groet van uw voorzitter.

Speciale middagdiensten voor kinderen en gezinnen

Zoals eerder vermeld vervalt voorlopig de kindernevendienst. De kinderopas is wel aanwezig in de ochtenddienst en is voorlopig beschikbaar voor kinderen t/m groep 4. Kinderen vanaf groep 5 kunnen bij de ouders in de kerk zitten. Opgeven voor de oppas blijft gewenst. We willen de kinderen t/m groep 8 wel graag een (inhoudelijk) alternatief bieden. Daarom worden er in november en december enkele middagdiensten ingeruimd speciaal voor deze groep en hun familie. De opzet en invulling van deze dienst kan verschillen. De ene keer is het helemaal gericht op de kinderen en zitten ze de hele dienst bij de ouders in de kerk. En de andere keer is er wel een vorm van KND en is de dienst verder gericht op de ouders. Het gaat om de volgende data: 15 november, 29 november en 13 december. Op deze dagen verschuift ook de kinderopas naar de middag. Op deze manier proberen we in deze lastige tijd alle leeftijden in onze kerk te bedienen op hun eigen niveau. De plekken in de kerk blijven met maximaal 30 bezoekers beperkt. Daarom geven we de voorkeur aan de (jonge) gezinnen om aanwezig te zijn bij deze middagdiensten. Ook voor deze diensten geldt opgeven en vol=vol. Kinderen tot 12 jaar vallen niet onder het maximum van 30 personen. De gezinnen met jonge kinderen krijgen volgende week een persoonlijke uitnodiging. Per week bekijken we of er dingen moeten worden aangepast. Heb je opmerkingen en/of ideeën, laat het ons vooral weten. Ook als je mee wilt denken, horen we dat graag.

Douwe Boersma, Jeltsje van der Veen en Leo Blees

Wijziging wijkassistente

Liesbeth Hansma heeft na vele jaren afscheid genomen als wijkassistente van wijk 5. Wij willen haar hartelijk bedanken voor het werk dat zij heeft verricht in deze lange periode en wensen haar alle goeds. Blij zijn wij dat we als nieuwe wijkassistente voor Liesbeth, *Mieke Blees* kunnen verwelkomen voor deze wijk. Wij hopen dat ze dit werk met veel plezier mag doen en wensen haar Gods zegen toe.

Kerkbezoek

Nu we nog maar rond de dertig plekken per eredienst kunnen aanbieden vragen we onze gemeenteleden om, als het niet lukt een plaats te bemachtigen voor de morgendienst, de middagdienst te bezoeken. Dan is er meestal wel plek vrij. U kunt zich aanmelden bij de bekende adressen. Wie een plek voor de kerkdienst wil reserveren kan daarvoor op donderdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur terecht bij **Jan Fokkens**, bereikbaar op **0511-423035** of bij **Romke Douma**, bereikbaar op **06-53201184**. Mocht u bij de een geen gehoor krijgen dan zal de ander bereikbaar zijn.

Corona nieuws

We hebben het allemaal kunnen zien en horen; de coronamaatregelen zijn behoorlijk aangescherpt. Omdat de kerken eerder al te maken hebben gekregen met strengere voorschriften zijn we blij dat we ditmaal geen drastische maatregelen hoeven te treffen. De meest in het oog lopende wijziging betreft het dragen van mondkapjes, hetgeen in openbare ruimtes verplicht is.

De PKN adviseert de kerkbezoekers om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen in het kerkgebouw, een en ander is echter nog niet verplicht. We laten daarom voorlopig aan de kerkgangers over of ze wel of geen mondkapje willen dragen bij het binnengaan en verlaten van het kerkgebouw en/of tijdens de eredienst. Mocht dit in de toekomst wijzigen dan laten we dat aan u weten.

Wat te doen bij uitvallende livestream?

Afgelopen zondagmorgen viel voor het eerst onze livestream uit. Heel vervelend, maar gelukkig was het pas de eerste keer. Waarschijnlijk was een haperende internetverbinding de oorzaak. Als dit het geval is, starten we de stream opnieuw op en pakt deze automatisch de eerstvolgende stream die staat ingepland. Meestal is dit de livestream van de volgende zondag. Wat kunt u thuis het beste de in zo'n geval? U kunt overgaan op de audiostream van Kerkomroep. Maar u kunt ook op YouTube zoeken naar het kanaal van 'Connected Jeugdwerk'. Daar ziet u dan meteen welke stream live is. De datum van deze stream klopt dan in de meeste gevallen niet meer.

Kosteres

Ina Kloosterman-Sijtsma, Foarwei 29, 9113 PA Wälterswâld. Tel. 06 241 370 07.

Pastor

Dhr. L. Blees, Foarwei 29A, 9113 PA Wälterswâld. tel. 0511-422052. mail: lj.blees@knid.nl

Redactie

Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot uiterlijk vrijdag 13 november, 18.00 uur (liefst digitaal) inleveren via mail: nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.fr
Schriftelijk: fam. J. de Groot, Tsjerkeloane 27, 9113 PJ Wälterswâld. Telefonisch: 0511-421718.

Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.

Psalms 9:10

Kijk ook op: <https://www.gereformeerdekerkdriesumca.fr>

Driesum / Wouterswoude, 8 november 2020 13.45 uur

II Timotheüs 4: 6 – 18



Intochtslied: Psalm 116: 1, 2, 3 "God heb ik lief"

Onze Hulp en Groet

Geloofsbelijdenis (Gelezen)

Gebed

Lezen uit de Bijbel 2 Timotheüs 4: 6 – 18 NBV

⁶Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten, het moment waarop ik heenga nadert. ⁷Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. ⁸Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.

Laatste aanwijzingen

⁹Kom snel naar me toe, ¹⁰want Demas heeft me verlaten; hij heeft deze wereld lief gekregen en is naar Tessalonica vertrokken. Crescens is naar Galatië gegaan, Titus naar Dalmatië. ¹¹Alleen Lucas is bij me gebleven. Haal Marcus op en neem hem met je mee, want hij kan mij goede diensten bewijzen. ¹²Tychikus heb ik naar Efeze gestuurd. ¹³Als je komt, neem dan de mantel mee die ik in Troas bij Karpus heb laten liggen, en ook de boeken, vooral die van perkament. ¹⁴Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaad gedaan; de Heer zal hem zijn verdiende loon geven. ¹⁵Ook jij moet voor hem oppassen, hij heeft onze verkondiging sterk tegengewerkt. ¹⁶Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, ze hebben mij allemaal in de steek gelaten. Moge het hun niet worden aangerekend. ¹⁷Maar de Heer heeft me terzijde gestaan en me kracht gegeven, zodat ik de verkondiging tot een goed einde heb gebracht en alle volken de boodschap hebben gehoord. Ik ben gered uit de muil van de leeuw. ¹⁸De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

Evangelische Liedbundel 299 "Welk een vriend is onze Jezus"

Preek "Kom alsjeblieft gauw!"

Liedboek Gz. 441: 6, 10, 11 "Kunt gij het soms niet harden"

Gebeden

Slotlied Johannes de Heer 769 "Vol verwachting blijf ik uitzien"

Johannes de Heer 769

1. Vol verwachting blijf ik uitzien,
tot die dag eens dagen zal,
dat de Heiland op de wolken,
weerkomt met bazuingeschal.
Welk een vreugde zal het wezen,
als mijn oog Hem schouwen mag,
en mijn oor Zijn stem zal horen,
op die grote, blijde dag.

Koor: Welk een uitzicht, Bruidsgemeente, Eeuwig Hem ten eigendom,
"Maranatha" blijf' ons wachtwoord, "Amen, ja Heer Jezus, kom".

2. Al de teek'nen onzer dagen,
zeggen mij, de komst genaakt,
van de Brui gom, Die Zijn liefste,
tot Zich roept en haar volmaakt,
O, hoe blijde zal ik wezen,
op te trekken met die stoet,
juichend, met ontelb're zaal'gen,
onze Brui gom tegemoet.

3. O, soms voel 'k een sterk verlangen,
heimwee in mijn hart ontstaan,
'k Vraag mij af dan, Dierb're Heiland,
zijt Gij reeds op weg gegaan?
Neen, het zal niet lang meer duren,
Hij verlangt nog meer dan wij.
Maranatha, blijve 't wachtwoord,
voor een elk, maar ook voor mij.
Koor:

Zegen

Collecte bij de uitgang

Liturgie zondag 8 november 2020 09.30 GK Driezum



Welkom

Zingen Psalm 150 vers 1 en 2

1. Halleluja, volken, kom:
prijs God in zijn heiligdom.
Prijs Hem om zijn oppermacht,
om zijn daden, om zijn pracht.
Prijs Hem, Hij is hoogverheven.
Laten hoorn en harp en lier,
tamboerijn en dansplezier
Hem uitbundig hulde geven.

2. Prijs God, roep zijn glorie uit
bij de snaren, bij de fluit.
Prijs Hem, geef Hem eer en dank
met de schelle bekkenklank.
Prijs Hem, sla op de cimbalen.
Laat het klinken, altijd weer:
'Halleluja' voor de HEER.
Prijs Hem wie kan ademhalen!

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Klein Gloria

Afkondiging overlijden van mevr. De Vries, In memoriam, stilte en lied;

ELB 299 vers 1 en 2 Welk een vriend is onze Jezus

1 Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
Altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
Dikwijls drukt ons zonde neêr,
Juist omdat wij 't al niet brengen
In 't gebed tot onzen Heer.

2 Leidt de weg soms door verzoeking,
Dat ons hart in 't strijduur beeft,
Gaan wij dan met al ons strijden
Tot Hem, die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen,
Dan Hij die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing,
Hij alleen is 't, die ons schraagt.

Gebed

Wetslezing

Zingen Psalm 71 vers 1 en 8

1. Ik schuil bij U met al mijn zorgen.
HEER, neem het op voor mij;
verlos mij, spreek mij vrij.
Bij U, mijn rots, ben ik geborgen.
U hebt uw woord gegeven:
ik mag in vrijheid leven.

8. U hebt mij met uw trouw omgeven.
Uw wonderen zijn rijk.
Wie is aan U gelijk?
God, til mij op, laat mij herleven.
U zult mij weer verhogen
en al mijn tranen drogen

Lezing Johannes 15 vers 1 tot en met 12 uit de HSV

- 1 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier.
- 2 Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.
- 3 U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb.
- 4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.
- 5 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.
- 6 Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.
- 7 Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.
- 8 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.
- 9 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.
- 10 Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.
- 11 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.
- 12 Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.

Lied Gezang 78 vers 1 en 2

1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

Preek

Lied op de beamer: Christian Verwoerd "Ik wil U danken"

https://www.youtube.com/watch?v=YPm-tgjeTjY&list=PLNw5VRjAtBclXFqeNoLJ57ad2H-0Z_fZd

Gebed

Lied ELB 183 vers 1, 2 en 3

Dit weet ik zeker, dit maakt mij blij: Ik ben in Jezus, Hij blijft in mij!
Door Hem herboren, onder het kruis volg ik mijn Heiland - zo kom ik thuis.

Refrein

Dit is mijn vreugde: Christus in mij; dit is Gods zegen, zo maakt Hij vrij.
Blijven in Christus, nu en altijd, dat is mijn leven, mijn zekerheid.

Dit is de weg: te gaan op zijn Woord, 't spoor van de voeten, voor mij doorboord.
Ik moet aan 't kruis, maar met Hem verrijst een nieuwe mens die God dient en prijst.
Refrein

Dit is mijn doel - het oud' is voorbij: alles voor Jezus, niets meer van mij.
Alles op aarde staat in zijn gloed, nu ik de hemel in Hem ontmoet.
Refrein

Zegen

Collecte