



NIEUWSBRIEF

GEREFORMEERDE KERK DRIESUM – WOUTERSWOUDE

1143-2020

Zondag 25 oktober; Bijbelzondag

Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L. Blee
Deze dienst is te volgen via de [kerkomroep](#) en [livestream](#).
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan ds. J. Mol, Nijegea
Collecten: 1^e Kerk; 2^e Quotumcollecte; deurcollecte voor het jeugdwerk.
Er is kindernevendienst en kinderoppas.

Een gezegende zondag toegewenst.

Zondag 1 november

In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan ds. M. Van Heijningen.
Deze dienst is te volgen via de [kerkomroep](#) en [livestream](#).
In middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan dhr. L. Blee; Lofprijdsdienst.
Collecten: 1^e Kerk; 2^e zending.
Er is kindernevendienst en kinderoppas.

Woensdag 4 november; dankdag voor gewas en Arbeid

Om 19.30 uur zal voorgaan dhr. L. Blee.
De collecte is bestemd voor de kerk.

Bloemengroet

In verband met covid-19 zal de bloemengroet op een andere manier worden verzorgd. Van tijd tot tijd zullen de ontvangers op de nieuwsbrief worden vermeld.



Uit de gemeente

Zondag 25 oktober is het een bijzondere dag voor **Ytzen en Aukje Dijkstra-Visser**, dan vieren zij hun 65-jarig huwelijksfeest!
Wij willen hen en hun kinderen als gemeente van harte feliciteren met dit briljante jubileum.

Afgelopen week heeft zuster E. de Vries-Fokkema een hersteloperatie van een klapvoet ondergaan.
Donderdag mocht ze weer thuiskomen uit het ziekenhuis, de operatie lijkt goed geslaagd. Nu volgt er nog een herstel en revalidatie periode thuis. We wensen haar beterschap en een voorspoedig herstel.
Mocht u haar een kaartje willen sturen; Foarwei 5, 9113PA Wälterswäld.

Donderdag 29 oktober zijn Geert en Jikke de Groot-Reitsma 40 jaar getrouwd. We willen hen als gemeente van harte feliciteren met dit jubileum, en hen nog vele gezegende jaren samen toewensen.
Adres: De Steeg 6, 9114 RM Driesum

WELKOM

Na al een poosje in ons midden als gast aanwezig te zijn geweest is met de doop en het belijden doen in de morgendienst van afgelopen zondag 18 oktober mevrouw **Pieter(tje) (Pety) Pijls** als doop- en belijdend lid ingeschreven bij onze gemeente.
Als gemeente heten we haar van harte welkom en hopen u nog vaak in de diensten te verwelkomen!

Uit de pastorie

Helaas ligt de komende week het kringwerk nog stil. Hoe het in november is moeten we nog even afwachten.
In ieder geval kunnen we naar de kerk en mogen we meeluisteren en meekijken met de diensten. Vandaag gaat het over navolging.
Volgende week hoopt mijn vriend en goede collega Michel van Heijningen voor te gaan. 's Middags hebben we dan een bijzonder Lofprijdsdienst.
De zegen en nabijheid van onze God voor u. Dat is mijn gebed in deze bijzondere en soms moeilijke tijden.
Met vriendelijke groet, *Leo*

HALLELUJAH, Lofprijdsdienst 1 november!

God onze Heere loven en prijzen is waartoe we geroepen zijn, de Lofprijdsdienst die DV zondagmiddag 1 november gepland staat willen we daarom ook laten doorgaan. Al kan ons hart een Halleluja soms moeizaam vinden. Naast redenen om dankbaar en blij te zijn en te jubelen kan ons hart ook bang en eenzaam zijn en lukt het loven slechts fluisterend. Misschien zijn we ondergedompeld in rouw en verdriet en wordt het een gebroken Halleluja, in de liederen en het zingen kan ons hart geraakt worden.
We nodigen u en jou uit om je op te geven deze dienst bij te wonen of via de livestream mee te horen en te kijken, voordeel van het laatste is dat je volop mee mag zingen! Er spelen en zingen solisten en zanggroepjes, Leo Blee houdt een overdenking. Herkenbaar zal voor een aantal van ons liederen zijn die dit voorjaar in de middagopening van 4-6 uur zondagmiddags in onze kerk gezongen werden.

Kerkbezoek

Nu we nog maar rond de dertig plekken per eredienst kunnen aanbieden vragen we onze gemeenteleden om, als het niet lukt een plaats te bemachtigen voor de morgendienst, de middagdienst te bezoeken. Dan is er meestal wel plek vrij. U kunt zich aanmelden bij de bekende adressen. Wie een plek voor de kerkdienst wil reserveren kan daarvoor op donderdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur terecht bij **Jan Fokkens**, bereikbaar op **0511-423035** of bij **Romke Douma**, bereikbaar op **06-53201184**. Mocht u bij de een geen gehoor krijgen dan zal de ander bereikbaar zijn.

Kindernevendienst in coronatijd

Sinds het maximaal aantal bezoekers aan een kerkdienst weer teruggebracht is naar 30 bezoekers, is het ook bij de kindernevendienst een stuk rustiger. En dat is logisch, maar zorgt er wel voor dat er momenteel eigenlijk geen volwaardige KND mogelijk is. Daarom is er per 1 november voorlopig geen KND meer, zolang de beperkende maatregelen van kracht zijn. De kinderoppas is wel aanwezig in de ochtenddienst en is voorlopig beschikbaar voor kinderen t/m groep 4. Kinderen vanaf groep 5 kunnen bij de ouders in de kerk zitten. Opgeven voor de oppas blijft gewenst.

Voor november en december zijn we bezig met een andere opzet als tijdelijke en vooral waardige vervanger van de kindernevendienst. Zodra dit helemaal duidelijk is, maken we dit bekend via de nieuwsbrief.
Groet *Jeltsje, Leo en Douwe*

Collectebonnenverkoop

Maandag 26 oktober is er weer collectebonnen verkoop. Van 19.00 tot 19.30 bent u van harte welkom in de lokalen achter de kerk. Daarna vergaderen de kerkrentmeesters.

Corona nieuws

We hebben het allemaal kunnen zien en horen; de coronamaatregelen zijn behoorlijk aangescherpt. Omdat de kerken eerder al te maken hebben gekregen met strengere voorschriften zijn we blij dat we ditmaal geen drastische maatregelen hoeven te treffen. De meest in het oog lopende wijziging betreft het dragen van mondkapjes, hetgeen in openbare ruimtes verplicht is.

De PKN adviseert de kerkbezoekers om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen in het kerkgebouw, een en ander is echter nog niet verplicht. We laten daarom voorlopig aan de kerkgangers over of ze wel of geen mondkapje willen dragen bij het binnengaan en verlaten van het kerkgebouw en/ of tijdens de eredienst. Mocht dit in de toekomst wijzigen dan laten we dat aan u weten.



Bloemenbusje

Vergeet U het bloemenbusje niet.

Agenda

25 okt		-	Bijbelzondag
26 okt	19.00 uur	-	Collectebonnenverkoop
26 okt	19.30 uur	-	Vergadering kerkrentmeesters
01 nov	14.00 uur	-	Lofprijdsdienst

Haal- en brengservice

Mocht u vervoer nodig hebben om bijvoorbeeld naar de kerk te gaan dan kunt u contact opnemen met Roelof: 0511 **42 58 47**

Kerkomroep

Sinds 30 september is het niet meer mogelijk om, door middel van een zogenaamde kerkwebradio, de diensten van onze kerk te volgen. Kerkomroep is gestopt met het faciliteren van analoge inbelverbindingen. Voor iedereen die kerkomroep via internet ontvangt, verandert er niets. Dit blijft als vanouds. Voor degenen die niet over internet beschikken zijn er alternatieven. Wilt u hier meer over weten neem dan gerust contact op met Jan de Groot, 0511-421718.

Kosteres

Ina Kloosterman-Sijtsma, Foarwei 29, 9113 PA Wâlterswâld. Tel. 06 241 370 07.

Pastor

Dhr. L. Blee, Foarwei 29A, 9113 PA Wâlterswâld. tel. 0511-422052. mail: L.j.blees@knid.nl

Redactie

Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot uiterlijk vrijdag 30 oktober, 18.00 uur (liefst digitaal) inleveren via mail:

nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.nl

Schriftelijk: fam. J. de Groot, Tsjerkeloane 27, 9113 PJ Wâlterswâld. Telefonisch: 0511-421718.

Bankrekeningnr. kerk: NL52 RABO 0343 3571 00
Bankrekeningnr. diaconie: NL77 RABO 0343 3177 53

Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

Hebreeën 4:16

Kijk ook op: <https://www.gereformeerdekerkdriesumca.nl>

Liturgie zondag 25 oktober 2020 09.30 GK Driezum



Welkom

Zingen *Psalm 118 vers 5 en 6 (DNP)*

5. Zet nu de tempeldeuren open,
de poort van de gerechtigheid.
Dan zal ik blij naar binnen lopen,
op weg naar Hem die mij bevrijdt.
Daar gaan rechtvaardigen naar binnen;
ze gaan de poort al zingend door.
Met U, HEER, mocht ik overwinnen;
daar dank ik U van harte voor!

6. De steen waar bouwers niets in zagen,
die werd de cruciale steen,
door God als hoeksteen aangedragen.
Zijn werk verwondert iedereen!
Dit is de dag van Hem gekregen,
een dag van blijdschap en gezang.
Wij bidden, HEER, geef ons uw zegen;
geef voorspoed, HEER, ons leven lang.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Klein Gloria

Gebed

Wetslezing

Zingen *Psalm 32 vers 2 en 3 (DNP)*

2. Toen ik was vastgelopen in mijn zonden
kwam ik tot inkeer; ik zei onomwonden:
'O HEER, ik was ontrouw, vergeef het mij' –
mijn schuldenlast verdween, U sprak mij vrij.
Laat allen die zichzelf aan U verbinden,
U zoeken, HEER, zolang U zich laat vinden.
U bent mijn schuilplaats, onheil raakt mij niet;
ik juich het uit omdat U redding biedt.

3. 'Mijn raad helpt jou om richting te bepalen.
Ik zie je gaan, Ik laat je niet verdwalen.
Verzet je niet zoals een paard dat doet,
zoals een ezel die men dwingen moet.'
Wie kwaad doet kampt met onheil en gevaren,
maar wie op God vertrouwt, zal Hij bewaren.
Rechtvaardigen, verheug je in de HEER,
Oprechten, zing het uit en breng Hem eer.

Lezing *Lukas 9 vers 57 tot en met 62 uit de HSV (Joël)*

Het volgen van Jezus

57 Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat iemand tegen Hem zei: Heere, ik zal U volgen waar U ook heen gaat.
58 Maar Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen.

59 Tegen een ander zei Hij: Volg Mij. Maar die zei: Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven.
60 Maar Jezus zei tegen hem: Laat de doden hun doden begraven, maar u, ga heen en verkondig het Koninkrijk van God.

61 Weer een ander zei: Heere, ik zal U volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn.

62 Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.

Lied *ELB 184 vers 1 en 4*

1. Ik wandel in het licht met Jezus.
Het donk're dal ligt achter mij
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen;
welk een liefdevolle vriend is Hij.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem
en niets kan m' ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

4. Ik wandel in het licht met Jezus,
O mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt temidden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.
Ik wandel in het licht met Jezus
en 'k luister naar zijn dierb're stem
en niets kan m' ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Preek

Zingen *Gezang 459 vers 1, 4, 7 en 8*

1. Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

7. Zo gaan wij hier met elkander
door de nacht op weg naar huis,
pelgrims die uit alle landen
samenkomen om het kruis.

4. In ons hart is dit de luister,
dit de liefde die ons leidt
op de kruistocht door het duister
naar de lichte eeuwigheid.

8. Die aan kruis en graf ontheven
zullen zingen lof en prijs
aan den Heer van dood en leven
in zijn zalig paradijs.

Gebed

Lied *Gezang 462 vers 1, 3 en 4*

1. Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doên,
en Christus zal over u lichten!

Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon,
eer Hij u als rechter komt richten.

Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot!

Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood?

4. Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht,
door Christus de doodslaap ontzezen.

Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
't zal nimmermeer nacht voor hem wezen.

Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doên!

Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon.

3. Sta op uit de doden, o zondaar en leef,
dat Christus ook over u lichte!

Sta op uit de doden, o zondaar, of beef
voor God en het jongste gerichte!

Nog wekt u de Heiland en nog is er raad,
sta op uit de doden, 't is spoedig te laat!

Zegen

Collecte