



# NIEUWSBRIEF

GEREFORMEERDE KERK DRIESUM – WOUTERSWOUDE

1138-2020

## Zondag 20 september

Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L. Blee. Deze dienst is te volgen via [kerkomroep](#) en [livestream](#). Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan ds. M.J. Koppe, Dokkum.

**Collecten:** 1<sup>e</sup> Kerk; 2<sup>e</sup> kerk in actie zending. Er is kindernevendienst en kinderoppas.

## Een gezegende zondag toegewenst.

## Zondag 27 september

In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan mevr. J. Bloem, Broeksterwâld. Deze dienst is te volgen via [kerkomroep](#) en [livestream](#). In middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan ds. Anne-Meta Kobes; startdienst achter autobedrijf Boersma;., Foarwei 17, Wâlterswâld.

**Collecten:** 1<sup>e</sup> Kerk; 2<sup>e</sup> onderhoud; deurcollecte voor het jeugdwerk. Er is kindernevendienst en kinderoppas.



## Bloemengroet

In verband met covid-19 zal de bloemengroet op een andere manier worden verzorgd. Van tijd tot tijd zullen de ontvangers op de nieuwsbrief

worden vermeld.

## Verjaardagen

Op 26 september is jarig zr. E. Sinia, Foarwei 6, 9113 PD Wâlterswâld. Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we hopen samen met u dat het ook een goed jaar mag zijn.

## Uit de gemeente

Op vrijdag 11 september is na een ziekbed overleden, Pieter Hofman, in de leeftijd van 75 jaar. Broer en zwager van *Detsje en Mient de Poel*. Als gemeente wensen wij hen Gods nabijheid toe.

Komende week wordt *dhr. B Visser* voorweg 16 te Driesum opgenomen in het mcl, daar zal hij een hersteloperatie aan de heup ondergaan. Als gemeente hopen en bidden we dat het ook de gewenste resultaten mag hebben.

## Dopen

Wij zijn blij en dankbaar dat de volgende ouders hebben aangegeven om hun kinderen te willen laten dopen. *Hendrik en Djoke van der Valk* hun zoon *Rynk*, *Folkert en Treeske Hiemstra* hun dochter *Imma*.

Als er geen overtuigende en wettige bezwaren worden ingediend zal de doopplechtigheid plaatsvinden in de morgendienst van zondag 4 oktober.

Deze dienst zal worden geleid door Ds. J. Bakker en dhr. L. Blee. Wij wensen iedereen een goede voorbereiding en een mooie en gedenkwaardige doopdienst.

## Uit de pastorie

Vandaag staan we in de dienst voor de eerste keer stil wat het betekent om discipel van Jezus te zijn. Een thema waar ik graag de komende weken met u verder over wil nadenken. Vanmorgen is de eerste aanzet; Bekering. Andere steekwoorden die de komende tijden D.V. zullen volgen zijn navolging, liefhebben, kruisdragen, bidden en belijden.

Mede n.a.v. de preken over psalm 16 en 19 en de reacties daarop heb ik besloten, nu we het hele Nieuwe Testament gelezen hebben, om dit jaar stil te staan bij een aantal Psalmen. Mocht je nog nooit geweest zijn of al jaren een trouwe deelnemer? Welkom! Het is voor alle leeftijden. We komen D.V. de volgende data bij elkaar in de lokalen. **22 oktober, 12 november en 10 december**. De data in 2021 zien we einde van het jaar wel. Tijdstip is van half acht tot en met half tien. En uiteraard houden we ons aan de regelgeving rondom corona. Daarom is het fijn als u zich, in dit geval, even opgeeft. Dus stuur een mailtje, bel even of spreek mij maar aan. Ook als u altijd al kwam, geef u even op, dan voldoen we ook op dit punt aan de regelgeving.

Met hartelijke groet, Leo

## Aanmelding diensten hoeft niet meer

Het blijkt dat het aanmelden voor een kerkdienst gemakkelijk wordt vergeten, we zijn dit ook niet gewend. Er werd door sommigen van uitgegaan dat spontaan bezoek zonder aanmelding niet was toegestaan.

Om het iedereen gemakkelijk te maken is besloten om verplichte aanmelding voor de morgen- en middagdiensten vanaf heden te laten vervallen. Vanaf nu geldt dat iedereen "gewoon" mag komen omdat er tot op heden altijd voldoende plaats was. Het is wel zo dat gemeenteleden die zich aanmelden (of zich als vaste bezoeker hebben laten registreren) een gegarandeerde plaats wordt geboden, mits ze minstens 10 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig zijn.

Wanneer de kerkzaal volledig bezet is kan het zeer incidenteel gebeuren dat iemand wordt verzocht om de kerkdienst thuis te bekijken of te beluisteren. We hopen op ieders begrip hiervoor.

Aanmelding of registratie als vaste bezoeker kan nog wel, u kunt daarvoor terecht op donderdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij **Jan Fokkens**, bereikbaar op **0511-423035** of bij **Romke Douma**, bereikbaar op **06-53201184**, of via [mail: scriba@gereformeerdekerkdriesumca.nl](mailto:scriba@gereformeerdekerkdriesumca.nl)

## Collectebonnenverkoop

Maandag 28 september is er weer collectebonnen verkoop. Van 19.00 tot 19.30 bent u van harte welkom in de lokalen achter de kerk. Daarna vergaderen de kerkrentmeesters.



### Bloemenbusje

Vergeet U het bloemenbusje niet.

### Kosteres

Ina Kloosterman-Sijtsma, Foarwei 29, 9113 PA Wâlterswâld.  
Tel. 06 241 370 07.

### Pastor

Dhr. L. Blee, Foarwei 29A, 9113 PA Wâlterswâld.  
tel. 0511-422052. mail: [l.j.blees@knid.nl](mailto:l.j.blees@knid.nl)

### Redactie

Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot uiterlijk vrijdag 25 september, 18.00 uur (liefst digitaal) inleveren via mail: [j.groot@knid.nl](mailto:j.groot@knid.nl)  
Schriftelijk: fam. J. de Groot, Tsjerkeloane 27, 9113 PJ Wâlterswâld. Telefonisch: 0511-421718.

Bankrekeningnr. kerk: NL52 RABO 0343 3571 00  
Bankrekeningnr. diaconie: NL77 RABO 0343 3177 53

### Agenda

27 sept **14.00 uur** - Startzondag "Openluchtdienst"  
28 sept **19.00 uur** - Collectebonnenverkoop  
28 sept **19.30 uur** - Vergadering Kerkrentmeesters  
22 okt **19.30 uur** - Bijbelkring: Psalmen  
25 okt - Bijbelzondag

### Haal- en brengservice

Mocht u vervoer nodig hebben om bijvoorbeeld naar de kerk te gaan dan kunt u contact opnemen met  
Roelof: 0511 **42 58 47**

### Connected Openluchtdienst

**27 september – 14:00 uur – Connected Openluchtdienst met Raynaud Ritsma**

Geen normale jeugddienst in de kerk dit jaar, maar een muzikale dienst in de openlucht met niemand minder dan Raynaud Ritsma. Raynaud is de zanger van Vangrail, één van de beste coverbands van Nederland. Speciaal voor ons speelt hij samen met z'n gitarist bekende popnummers (voor jong en oud...) die passen bij het thema 'Houd moed, heb lief'. Voorganger is ds. Anne-Meta Kobes, predikante in Heerenveen en initiatiefnemer van de vlag '**Houd moed, heb lief**'. De dienst is op **zondag 27 september om 14:00 uur** en wordt gehouden achter Autobedrijf Boersma, Foarwei 17 in Wâlterswâld. Vanwege de coronamaatregelen moet je je wel van tevoren opgeven door te bellen of te appen naar Douwe Boersma: 06-22930174. Vergeet niet een eigen stoel, kleedje of kussen mee te nemen om op te zitten. VOL=VOL!!!!



Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt.  
Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

Jakobus 5:16 (HSV)

Kijk ook op: <https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl>

## Liturgie zondag 20 september 2020 09.30 GK Driezum



### Welkom

Zingen: ELB 357 vers 1, 3 en 4

### Stil gebed

### Votum en groet

Zingen Klein Gloria

### Gebed

### Wetslezing

Zingen: Psalm 6 vers 1 en 4

Lezing: Mattheus 3 vers 1 tot en met 12

### Optreden van Johannes de Doper

<sup>1</sup>In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: <sup>2</sup>'Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!' <sup>3</sup>Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: 'Luid klinkt een stem in de woestijn: "Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden."' <sup>4</sup>Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. <sup>5</sup>Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe, <sup>6</sup>en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. <sup>7</sup>Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: 'Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel?' <sup>8</sup>Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, <sup>9</sup>en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! <sup>10</sup>De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. <sup>11</sup>Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; <sup>12</sup>hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.'

Lied: Psalm 118 vers 1 en 3

### Preek

Luisterlied: Sela "Leef met volle teugen" <https://www.youtube.com/watch?v=y0PJE2k9MvI>

### Gebed

Lied: Gezang 440 vers 1, 2 en 4

### Zegen