



NIEUWSBRIEF

GEREFORMEERDE KERK DRIESUM – WOUTERSWOUDE

1137-2020

Zondag 13 september

Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan ds. E. van der Veer, Ferwert, viering heilig Avondmaal.

Deze dienst is te volgen via [kerkomroep](#) en [livestream](#).

Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan dhr. L. Bles; nabetrachting.

Collecten: 's morgens Avondmaalscollecte; 's middags:

1^e Kerk; 2^e kerk diaconie.

Er is kindernevendienst en kinderoppas.

Een gezegende zondag toegewenst.

Zondag 20 september

In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L. Bles.

Deze dienst is te volgen via [kerkomroep](#) en [livestream](#).

In de middagdiens zal om 14.00 uur voorgaan ds. M.J. Koppe, Dokkum.

Collecten: 1^e Kerk; 2^e kerk in actie zending.

Er is kindernevendienst en kinderoppas.



Bloemengroet

Er is bij de volgende gemeenteleden een bloemengroet gebracht.

- Mevrouw *W. de Vries – Hiemstra*, Meckemastate 4, Kamer 47, Kollum.

- De heer *Bj. De Vries*, Kolkensloane 9, Driezum.

- Familie *T. Halma*, Wâldheem 29, Wâlterswâld.

- *Welmoed Dijkstra*, Foarwei 31b, Wâlterswâld.

- *Roelof en Marjan van der Veen*, Ophuystrawei 6, Driezum.

- *Tinus en Irma Bouis*, Ophuystrawei 29, Driezum.

Groeten *Frederika en Wiesje*.

Verjaardagen

Op 14 september is jarig br. *J. van der Berg*, Tsjerkestrjitte 19, 9114 RK Driezum, 15 september zr.. *A. Hoekstra-Venema*, Van Sytzamawei 14a, 9114 RW Driezum en 19 september zr. *M. Bouius-Gommers*, Master Hofstrasjritte 40, 9114 RG Driezum. Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we hopen samen met u dat het ook een goed jaar mag zijn.

Uit de gemeente

Mevrouw *Pijls – Brouwer*, Tsjerkeloane 26, Wâlterswâld mocht afgelopen vrijdag weer thuishkomen uit het ziekenhuis.

Avondmaalscollecte

De avondmaalscollecte zal worden overgemaakt aan Kerk in actie. Met de Samenwerkende Hulporganisaties (giro 555) willen zij hulp bieden aan de slachtoffers in Beiroet. Na de alles verwoestende ramp helpen ze met eerste levensbehoeften, zoals voedsel, water, kleding en hygiëne-materialen. Wij bevelen de collecte van harte bij u aan.
De diaconie

Uit de pastorie

Afgelopen zondag is de doop van mevr. *Pijls* helaas niet doorgegaan. Zij verblijft op dit moment (vrijdagmorgen) nog in het MCL. Bidden we voor haar maar ook niet minder voor haar man; dhr. *S. Pijls*. Onze broeder woont in Talmahûs in Feanwâlden. Verwarring en verstilling van zijn denken heeft ervoor gezorgd dat hij niet meer thuis kan wonen. We weten dat de zorg daar uitstekend is maar het doet hen beiden pijn dat ze in een huwelijk wat al zo lang mag duren gescheiden zijn. Hopelijk is het mogelijk om één van de komende weken de dienst toch doorgang te laten vinden.

Het was dan zondag ook niet echt een voorbereidingsdienst voor het Heilig Avondmaal. Mijn excuses daarvoor. Ik hoop dat u thuis de week in gebed en geloof hebt doorgebracht en zo vanmorgen naar de tafel van de Heere wordt geleid.

Vanmiddag gaan verder met de geloofsbelijdenis. Na Jezus en Christus staan we nu stil bij de titel; Zoon van God, onze Heer.

Afgelopen tijd was één van vragen tijdens een gespreks-groep, hoe ben ik nu leerling van Jezus? Over dat thema wil ik graag volgende week een begin maken. Welkom!

Graag wil ik dit seizoen ook weer met de Bijbelkring in de lokalen beginnen. Vorig jaar hebben we ons met elkaar over Openbaringen gebogen.

Mede n.a.v. de preken over psalm 16 en 19 en de reacties daarop heb ik besloten, nu we het hele Nieuwe Testament gelezen hebben, om dit jaar stil te staan bij een aantal Psalmen. Mocht je nog nooit geweest zijn of al jaren een trouwe deelnemer? Welkom! Het is voor alle leeftijden. We komen D.V. de volgende data bij elkaar in de lokalen. 22 oktober, 12 november en 10 december. De data in 2021 zien we einde van het jaar wel. Tijdstip is van half acht tot en met half tien. En uiteraard houden we ons aan de regelgeving rondom corona. Daarom is het fijn als u zich, in dit geval, even opgeeft. Dus stuur een mailtje, bel even of spreek mij maar aan. Ook als u altijd al kwam, geef u even op, dan voldoen we ook op dit punt aan de regelgeving.
Met hartelijke groet, *Leo*

Mededelingen in het kader van Corona:

De maatregelen rond Corona zijn sinds 1 juli iets versoepeld, er mogen nu meer mensen in de kerk (max. 100 personen). Om een goede indeling te kunnen maken waarbij de onderlinge afstand van 1,5 meter blijft gewaarborgd moet de organisatie vooraf weten hoeveel mensen er van plan zijn om te komen en ook of die personen naast elkaar mogen zitten (gezin) of als individu de kerk bezoeken. Daarom blijft het voorlopig nodig om vooraf aan te melden. Wie een plek voor de kerkdienst wil reserveren kan daarvoor op donderdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur terecht bij **Jan Fokkens**, bereikbaar op 0511-423035 of bij **Romke Douma**, bereikbaar op **06-53201184**. Mocht u bij de een geen gehoor krijgen dan zal de ander bereikbaar zijn. Voor de **kinderoppas en kindernevendienst** geldt ook dat aanmelding vooraf moet gebeuren, dit in verband met de voorbereiding en het inroosteren van begeleiders. Dit kan ook op de hiervoor genoemde telefoonnummers.

*Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder,
de Heer Jezus Christus* Filippenzen 3:20 (NBV)

Kijk ook op: <https://www.gereformeerdekerkdriesumca.fr>

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 08-09-2020

Dit was de eerste vergadering na de vakantie. Blij en dankbaar zijn wij, dat wij de ruimte in de lokalen hebben om toch op een afstand van 1.5 meter, als kerkenraad bij elkaar te kunnen komen. Na een gebed en het lezen van Ps 8 werden de notulen en de besluitenlijst van de vorige vergadering behandeld. Een nieuw dienstrooster was al verspreid via de mail. Blij zijn we met de camera in de kerk en we merken ook dat er veel diensten via de livestream worden gevolgd. Voorlopig wordt de camera alleen samen met de beamer gebruikt, dus middags kunt u de diensten alleen via de kerkomroep volgen. Verheugd en dankbaar kunnen wij terugzien op de 2 middagdiensten die we weer opgestart hebben. Fijn dat deze diensten ook goed werden bezocht. Blijft natuurlijk toch nog wennen dat je je moet opgeven om een dienst te bezoeken maar schroom niet, we hebben nog geen nee hoeven te verkopen. Ja en hoe komt het met de startdienst, tienerdiensten, opendeur diensten en Kerstdienst? Er is veel mogelijk met het in acht nemen van de Coronamaatregelen maar het wordt anders. Hoe? Helaas kunnen wij nog niet alles vertellen dus houdt u de nieuwsbrief maar in de gaten. Lief en leed werd er vanuit de verschillende wijken gedeeld. Het jeugdwerk wordt ook weer opgestart. Niemand had er bezwaar tegen om op D.V. 13 september het Heilig Avondmaal te vieren. De volgende vergadering werd vastgesteld op 6 oktober, een week eerder dan gebruikelijk, omdat 13 oktober in de herfstvakantie valt en er dan diverse personen waren verhinderd. Na een woord van dank werd eenieder rond 22 uur wel thuis gewenst.

Connected Openluchtdienst

27 september – 14:00 uur – Connected Openluchtdienst met Raynaud Ritsma

Geen normale jeugddienst in de kerk dit jaar, maar een muzikale dienst in de openlucht met niemand minder dan Raynaud Ritsma. Raynaud is de zanger van Vangrail, één van de beste coverbands van Nederland. Speciaal voor ons speelt hij samen met z'n gitarist bekende popnummers (voor jong en oud...) die passen bij het thema 'Houd moed, heb lief'. Voorganger is ds. Anne-Meta Kobus, predikante in Heerenveen en initiatiefnemer van de vlag 'Houd moed, heb lief'. De dienst is op **zondag 27 september om 14:00 uur** en wordt gehouden achter Autobedrijf Boersma, Foarwei 17 in Wâlterswâld. Vanwege de coronamaatregelen moet je je wel van tevoren opgeven door te bellen of te appen naar Douwe Boersma: 06-22930174. Vergeet niet een eigen stoel, kleedje of kussen mee te nemen om op te zitten. VOL=VOL!!!!



Bloemenbusje

Vergeet U het bloemenbusje niet.

Agenda

18 sept **19.00 uur** - Start activiteit jeugdwerk Connected
27 sept **14.00 uur** - Startzondag "Openluchtdienst"
25 okt - Bijbelzondag

Haal- en brengservice

Mocht u vervoer nodig hebben om bijvoorbeeld naar de kerk te gaan dan kunt u contact opnemen met Roelof: 0511 **42 58 47**

Kosteres

Ina Kloosterman-Sijtsma, Foarwei 29, 9113 PA Wâlterswâld.
Tel. 06 241 370 07.

Pastor

Dhr. L. Blees, Foarwei 29A, 9113 PA Wâlterswâld.
tel. 0511-422052. mail: lj.blees@knid.nl

Redactie

Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot uiterlijk vrijdag 18 september, 18.00 uur (liefst digitaal) inleveren via mail: j.groot@knid.nl
Schriftelijk: fam. J. de Groot, Tsjerkeloane 27, 9113 PJ Wâlterswâld. Telefonisch: 0511-421718.

Bankrekeningnr. kerk: NL52 RABO 0343 3571 00
Bankrekeningnr. diaconie: NL77 RABO 0343 3177 53

Zonnebloemactie kindernevendienst

Hierbij maken we de uitslag van de zonnebloemwedstrijd bekend.

Er zijn 9 kinderen die de maten van de zonnebloem hebben doorgegeven. Wij hebben de grootste zonnebloem per gezin genomen voor de prijs. De prijswinnaars hebben een cadeaubon van de intertoys gekregen met een zakje knikkers. Kunnen ze zelf iets leuks gaan uitzoeken.

Hieronder de uitslag.

1e prijs Henk Jan en Lieneke met 3.44 meter
2e prijs Frederik met 2.41 meter
3e prijs Femke, Jelmer en Brent met 2.25 meter

De kinderen die buiten de prijzen vielen maar toch de maten hebben doorgegeven staan hieronder vermeld.

Gitte en Jurre – 2.20 meter
Dycke en Oane Hedde – 2.01 meter
Gerard 1.99 --meter
Tyme en Jetze - 1.72 meter
Janco en Joriene - 1.52 meter
Hinke en Berber – 1.44 meter

Misschien dat we volgend jaar er weer een mooie wedstrijd van maken. Groetjes de KND

Liturgie zondagmorgen 13 september 2020

9:30 uur GK Driezum



Welkom

Zingen: Ps. 118: 1

Stil gebed, bemoediging en groet

Klein Gloria (zingen)

Aanvangswoord

Instrumentaal: NLB 836/ Gz 463: 1 en 5 (beide orgel)

Gebed

Beamer: Liedje Elly en Rikkert (YouTube)

Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1-9

¹Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. ²Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: 'De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.' ³Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter ⁴en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: 'Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.' ⁵Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: 'Word wakker en eet wat.' ⁶Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken, en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer onder de struik liggen. ⁷Maar de engel van de HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: 'Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.' ⁸Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. ⁹Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: 'Elia, wat doe je hier?' ¹⁰Elia antwoordde: 'Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.' ¹¹'Kom naar buiten,' zei de HEER, 'en treed hier op de berg voor mij aan.' En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die aardbeving. ¹²

Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. ¹³Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: 'Elia, wat doe je hier?' ¹⁴Elia antwoordde: 'Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.' ¹⁵De HEER zei tegen Elia: 'Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazaël tot koning van Aram zalven. ¹⁶Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. ¹⁷Wie ontkomt aan het zwaard van Hazaël, zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. ¹⁸Ik zal in Israël niet meer dan zeventuizend mensen in leven laten, alleen degenen die niet voor Baäl hebben geknield en hem niet hebben gekust. ¹⁹Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met twaalf span ossen; Elisa liep achter het twaalfde span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen.

Zingen: Ps. 107: 1 en **Instrumentaal:** vers 3 (orgel)

Overdenking

Beamer: Lied 840 (YouTube)

Voorbeden

Viering Heilig Avondmaal

Instrumentaal: Lied 381/Gz 358: 1 (orgel) en **zingen:** vers 4

Tijdens communie: o.a. wordt lied 117d een paar keer gespeeld.

Slotlied: Lied 103c/ Gz 460: 1 en 3 (beide zingen)

Zegen

Liturgie zondagmiddag 13 september 2020

14:00 uur GK Driezum



Welkom

Zingen Psalm 135 vers 1, 3 en 10

Stil gebed, votum en groet

Zingen Psalm 2 vers 3 en 4

Gebed

Geloofsbelijdenis gezongen ELB 274A

Lezing 1 Johannes 1 vers 1 tot en met 18

¹In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. ²Het was in het begin bij God. ³Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. ⁴In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. ⁵Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. ⁶Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. ⁷Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. ⁸Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: ⁹het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. ¹⁰Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. ¹¹Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. ¹²Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. ¹³Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. ¹⁴Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. ¹⁵Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: 'Hij is het over wie ik zei: "Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!"' ¹⁶Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. ¹⁷De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. ¹⁸Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Zingen ELB 275 vers 1 en 2

Lezing 2 Matheus 3 vers 13 tot en met 17

¹³Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. ¹⁴Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: 'Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?' ¹⁵Jezus antwoordde: 'Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.' Toen stemde Johannes ermee in. ¹⁶Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. ¹⁷En uit de hemel klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.'

Zingen ELB 275 vers 3 en 4

Preek

Zingen ELB 376 vers 1 en 2

Gebed

Zingen Gezang 477 vers 1 en 2

Zegen