



NIEUWSBRIEF

GEREFORMEERDE KERK DRIESUM – WOUTERSWOUDE

1134-2020

Zondag 23 augustus

Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan Dhr. L. Blee. Deze dienst is te volgen via [kerkroep](#) en [livestream](#). Vanmorgen is Arnold Zuur onze organist tijdens de dienst. Vanmiddag is er geen dienst.

Collecten: 1^e Kerk; 2^e onderhoud; deurcollecte voor het joudwerk.

Er is kindernevendienst en kinderopas.

Een gezegende zondag toegewenst.

Zondag 30 augustus

In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan Drs. A.J. Fraanje, Drachten. Deze dienst is te volgen via [kerkroep](#) en [livestream](#). 's Middags zal dhr L. Blee voorgaan.

Collecten: 1^e Kerk; 2^e pastoraat.

Er is kindernevendienst en kinderopas.



Bloemengroet

In de vakantieperiode is er geen bloemengroet.

Verjaardagen

Op 28 augustus is jarig br. M. Visser, Achterwei 24, Wãlterswãld en 29 augustus br. W. van der Zwaag, Prysterikker 24, 9113 PM Wãlterswãld. Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we hopen samen met u dat het ook een goed jaar mag zijn.

Uit de gemeente

Geboren

*Libje, laitsje, haw wille
en bliuw dysels foar altyd
Wit dat wy der altyd foar dy wêze sille
Yn dit grut aventoer dat libben hyt.*

Op 1 augustus 2020 is geboren: Moniek, dochter van Roelof en Marjan van der Veen van de Ophuystrawei 6, 9114RD Driesum. We feliciteren de grutske âlders en de pakes en beppes van harte met dit wonder uit Gods hand.

Geboren

*Het blijft een wonder,
en zo ontzettend bijzonder.
Zo lief en zo klein.
Een meisje en zusje,
waar wij heel gelukkig mee zijn.*

Dankbaar en blij zijn Tinus, Irma en Lucas Auke Bouius van de Ophuystrawei 29, 9114RC Driesum met de geboorte van hun dochter en zusje Ise Jante. Ise Jante is geboren op 14 augustus 2020. Ouders, broer, pakes en beppes: van harte gefeliciteerd met dit Godsgeschenk.

Uit de pastorie

Bedankt voor alle reacties n.a.v. de oproep van vorige week om mee te denken met Psalm 19. Vanmorgen denken we met elkaar na over dit lied. Volgende week in de middagdienst gaan we verder met onze belijdenis. Wat geloven we nu eigenlijk, en in wie? Hoe verwoorden we geloof in God. Welkom! Verder zit voor de kinderen de eerste week school er alweer op. Wat een zegen dat de scholen open zijn. Ook vanaf deze plaats veel zegen voor hen die onderwijs mogen geven. Zeker in deze onzekere tijden. Het kringwerk staat nog met dunne potloodlijnen in de steigers. We weten met elkaar nog niet waar we aan toe zijn. Met elkaar blijven we rustig en volgen we de regelgeving. Ons leven is veilig in Gods hand! Met hartelijke groet, *Leo Blee*

Aankondiging doopdienst

Blij en dankbaar maakt de kerkenraad bekend dat *mevr. Peti Pijls - Brouwer* van de Tsjerkeloane heeft aangegeven dat zij graag gedoopt wil worden in onze kerk. Deze doop houdt dan ook automatisch in dat zij belijdend lid van onze kerk wordt. Als er geen wettige en overtuigende bezwaren worden ingediend zal dit plaatsvinden op D.V. zondag 6 september in de morgendienst. Deze dienst wordt geleid door ds. A. Beens en dhr. Blee.

Verhuisbericht

Fenna Dijkstra en Jan Jongeling zijn gaan samenwonen In Ee aan de Bernardstraat 11 9131 KR. We wensen jullie een fijne en gezegende tijd toe in jullie nieuwe woonplaats!

Kindernevendienst en kinderopas

Voor de kinderopas en kindernevendienst geldt dat aanmelding vooraf moet gebeuren, dit in verband met de voorbereiding en het inroosteren van begeleiders. Aanmelding kan ook op donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur bij Jan Fokkens of Romke Douma.

Mededelingen in het kader van Corona:

De maatregelen rond Corona zijn sinds 1 juli iets versoepeld, er mogen nu meer mensen in de kerk (max. 100 personen). Om een goede indeling te kunnen maken waarbij de onderlinge afstand van 1,5 meter blijft gewaarborgd moet de organisatie vooraf weten hoeveel mensen er van plan zijn om te komen en ook of die personen naast elkaar mogen zitten (gezin) of als individu de kerk bezoeken. Daarom blijft het voorlopig nodig om vooraf aan te melden. Wie een plek voor de kerkdienst wil reserveren kan daarvoor op donderdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur terecht bij Jan Fokkens, bereikbaar op 0511-423035 of bij Romke Douma. Romke is bereikbaar op 06-53201184. Mocht u bij de een geen gehoor krijgen (het is vakantietijd) dan zal de ander bereikbaar zijn.

Psalm 19 (HSV)

1 Een psalm van David, voor de koorleider.

2 De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.

3 Dag op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door.

4 Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord.

5 Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld.

Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. 6 En die is als een bruidegom, die zijn slaapkamer uit gaat; hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. 7 Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang, zijn omloop is tot het andere einde; niets is verborgen voor zijn gloed.

8 De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel;

de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid.

9 De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart;

het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen.

10 De vreze des HEEREN is rein, zij houdt voor eeuwig stand;

de bepalingen van de HEERE zijn waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig.

11 Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud;

en zoeter dan honing en honingzeem uit de raat.

12 Ook wordt Uw dienaar daardoor gewaarschuwd, in het houden ervan ligt groot loon.

13 Wie zou al zijn afdwalingen opmerken?

Reinig mij van verborgen afdwalingen.

14 Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen; dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding.

15 Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht,

HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!

Liturgie

De liturgie is digitaal toegevoegd aan de nieuwsbrief.

Getelde collecten met hun opbrengsten:

Datum:	Kerk:	Onderhoud	Pastoraat	Quotum	Orgel
28-6-2020	€ 108,20		€ 65,95		
5-7-2020	€ 157,10				
12-7-2020	€ 196,80				
19-7-2020	€ 210,17	€ 48,50			
26-7-2020	€ 128,10				
2-8-2020	€ 165,45		€ 85,95		
9-8-2020	€ 119,90	€ 56,50			
16-8-2020	€ 188,00				

De Kerkrentmeesters



Bloemenbusje

Vergeet U het bloemenbusje niet.

Agenda

Haal- en brengservice

Mocht u vervoer nodig hebben om bijvoorbeeld naar de kerk te gaan dan kunt u contact opnemen met Roelof: 0511 **42 58 47**

Kerktelefoon

Wilt u de kerkdiensten thuis volgen of een dienst nogmaals beluisteren, ga dan naar: <http://www.kerkomroep.nl> (onze kerk is te vinden onder: Wâlterswâld). Dit kan via internet of via een "kerkwebradio" (via de telefoonlijn). Ook voor een korte periode kunt u gebruik maken van een kerkwebradio. Mits u over telefoonlijn of over internet beschikt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met het college van kerkrentmeesters.

Kosteres

Ina Kloosterman-Sijtsma, Foarwei 29, 9113 PA Wâlterswâld. Tel. 06 241 370 07.

Pastor

Dhr. L. Blees, Foarwei 29A, 9113 PA Wâlterswâld. tel. 0511-422052. mail: lj.blees@knid.nl

Redactie

Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot uiterlijk vrijdag 28 augustus, 18.00 uur (liefst digitaal) inleveren via mail:

nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.nl

Schriftelijk: fam. J. de Groot, Tsjerkeloane 27, 9113 PJ Wâlterswâld. Telefonisch: 0511-421718.

Bankrekeningnr. kerk: NL52 RABO 0343 3571 00

Bankrekeningnr. diaconie: NL77 RABO 0343 3177 53

Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten.

Efeziërs 6:13-15 (NBV)

Kijk ook op: <https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl>

Liturgie zondag 23 augustus 2020 09.30 uur GK Driezum



Welkom

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Psalm 65 vers 1 en 2 uit de nieuwe Psalmberijming

1. Vanuit de stilte klinkt ons zingen,
God, die in Sion woont.
De dank voor al uw zegeningen
ontvangt U waar U troont.
U luistert als we tot U spreken.
Tot U komt al wat leeft.
De zonden konden mij niet breken,
omdat U ons vergeeft.

2. Gelukkig wie bij U vertoeven;
uw woning is ons thuis.
Daar mogen wij uw zegen proeven,
het goede van uw huis.
U antwoordt ons op grootse wijze.
U redt ons door uw hand.
De hele wereld zal U prijzen,
de zee, de lucht, het land.

Gebed

Wetslezing

Zingen Psalm 119 vers 1 en 2 uit de nieuwe Psalmberijming

1. Als je de weg van Gods geboden gaat,
je voeten in het rechte spoor blijft zetten,
naar Hem blijft zoeken en het kwade laat,
vind je geluk dankzij zijn goede wetten.
Een zegen is wat in uw regels staat;
U vraagt van ons dat wij er steeds op letten.

2. Ach, was mijn leven maar zo wetsgetrouw
dat ik nooit met uw wet de hand zou lichten.
Als ik die houd, raak ik niet in het nauw.
Ik zal mij zingend op uw regels richten.
Verlaat mij niet voorgoed, want vol berouw
doe ik waartoe uw woorden mij verplichten.

Lezing Psalm 19 uit de HSV

1 Een psalm van David, voor de koorleider.
2 De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.
3 Dag op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door.
4 Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord.
5 Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld.
Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. 6 En die is als een bruidegom, die zijn slaapkamer uit gaat; hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. 7 Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang, zijn omloop is tot het andere einde; niets is verborgen voor zijn gloed.
8 De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel;
de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid.
9 De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart;
het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen.
10 De vreze des HEEREN is rein, zij houdt voor eeuwig stand;
de bepalingen van de HEERE zijn waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig.
11 Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud;
en zoeter dan honing en honingzeem uit de raat.
12 Ook wordt Uw dienaar daardoor gewaarschuwd, in het houden ervan ligt groot loon.
13 Wie zou al zijn afdwalingen opmerken?
Reinig mij van verborgen afdwalingen.
14 Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen; dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding.
15 Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!

Zingen Psalm 19 vers 4 en 5 uit de nieuwe Psalmberijming

4. Ontzag voor God is rein.
Het laat ons zeker zijn
van heil dat niet vergaat.
Het doet ons veel meer goed
dan goud in overvloed,
dan honing uit de raat.
Uw voorschrift geeft ons licht;
als ik mij daarnaar richt,
blijf ik aan U verbonden.
Maar ach, wie zondigt niet?
Wie doet U geen verdriet?
Vergeef mij al mijn zonden.

5. Bescherm mij, HEER, maak mij
van grote zonden vrij;
ik ben uw trouwe knecht.
Als U mijn hart behoedt,
dan mijd ik overmoed,
dan dien ik U oprecht.
Laat wat ik zeg en denk,
waaraan ik aandacht schenk,
U altijd weer behagen –
God die mijn leven leidt,
God die mijn ziel bevrijdt,
mijn rots, die mij wil dragen!

Preek

Luisterlied Opwekking 753 Symfonie <https://www.youtube.com/watch?v=sofmr7-igzk>

Gebed

Zingen ELB 161 vers 1, 2 en 3

Zegen

Collecte