



# NIEUWSBRIEF

GEREFORMEERDE KERK DRIESUM – WOUTERSWOUDE

1126-2020

## Zondag 28 juni

Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L. Blees. Deze dienst is te volgen via [kerkomroep](#) en [livestream](#).  
**Collecten:** 1<sup>e</sup> Kerk; 2<sup>e</sup> Pastoraat;  
Deurcollecte voor het jeugdwerk Connected.  
Kindermoment.

## Een gezegende zondag toegewenst.

## Zondag 5 juli

In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan ds. Otter, Damwâld en dhr. L. Blees. In deze dienst worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd.  
**Collecten:** 1<sup>e</sup> Kerk; 2<sup>e</sup> Kerk in Actie diaconaat.  
Kindermoment.  
Kinderoppas aanwezig.

## De kerk is zondagmiddag 28 juni open!

Tussen 16.00 en 18.00 uur is een ieder welkom om even stil in de kerk te zitten, om te bidden en te zingen. Of te musiceren. We houden ons uiteraard aan de regels rondom corona maar weet dat je welkom bent.  
Dit is de laatste keer op deze tijden.



## Bloemengroet

Tot 1 juli aanstaande is er nog geen bloemengroet.  
*De bloemencommissie.*

## Uit de gemeente

In de afgelopen week hebben we onze broeder **Gerke Dijkstra**, Foarwei 44, 9113 PE, Wâlterswâld naar zijn laatste rustplaats gebracht. We willen zijn vrouw Jannie, kinderen, kleinkinderen en verdere familie Gods bijstand wensen bij het verwerken van dit verlies.

Zaterdag 27 juni mochten **Tamme en Pietsje Halma-Bouma**, Wâldhiem 29 - 9113 PS, 40 jaar getrouwd zijn, ze vieren dit met hun kinderen en wij feliciteren Tamme en Pietsje met dit jubileum en wensen ze als gemeente samen nog meer goede jaren toe onder Gods zegen.

D.v. maandagavond 29 juni, om 19.30 uur, zal ten huize van de familie Visser, zuster **Tetje Visser** de ziekenzalving ontvangen. Samen met een ouderling hoop ik daar aanwezig te zijn. De vraag aan u is of u voor ons wil bidden. Dit mede n.a.v. de woorden uit Jakobus 5 vers 16, bid voor elkaar. Bid dat de Heilige Geest zal werken in onze huizen, in onze gemeente.  
Bid dat de Geest van God ook zo op en in Tetje zal neerdalen dat zij gesterkt door Hem kan leven en kan sterven.

## Gerke Dijkstra 21 juni 1941 – 20 juni 2020

Eén dag voor zijn 79<sup>e</sup> verjaardag is overleden broeder Gerke Dijkstra. Lieve man, heit en pake. Een tijd van afnemende gezondheid ging hieraan vooraf. De gezondheid werd steeds wat minder en er moest steeds meer worden ingeleverd. Na een periode in het MCL mocht Gerke naar huis toe om te sterven. Nog een paar dagen mocht hij, te midden van zijn naasten, in het huis zijn waar hij zoveel jaren heeft gewoond. Als kind en later zelf. Druk met de winkel, druk in het andere werk. Samen met zijn vrouw zorgen voor het gezin. In de afscheidsdienst hebben de kinderen hier ook op een prachtige wijze woorden aan gegeven.  
Die dienst vond afgelopen dinsdag, 23 juni plaats, vanuit onze kerk. Er was mooie muziek, goede woorden uit het geestelijke lied en we hebben ons laten vertroosten uit Psalm 116 en Openbaringen 21. God die de tranen opmerkt, die de tranen zelfs af wil wissen. En dat alleen om Jezus wil. Na de dienst hebben we met elkaar de gang gemaakt naar de begraafplaats aan de Achterwei. Hier is het lichaam van Gerke Dijkstra gezaaid tot op de dag van de opstanding. De weg was stil, de bladeren bewogen in een zachte zomerbries en omvangen door het Licht van God zelf mogen mevrouw Dijkstra, haar kinderen en kleinkinderen troost ontvangen van een God die in Christus nabijgekomen is. Die God moge zelf bij hen zijn en hun en onze God zijn. (*Openbaringen 21 vers 3*)

## Nieuwe ambtsdragers

Blij en dankbaar maakt de kerkenraad bekend dat er weer gemeenteleden bereid zijn gevonden om een ambt in de kerkenraad te willen aanvaarden.  
Als ouderling echtpaar: *Wieger en Annie Jellema- de Haan*; als jeugdouderling *Douwe Boersma* en als diaken *Durk Postma*.  
Als er geen wettige en overtuigende bezwaren tegen hen worden ingediend zullen zij D.V. zondag 5 juli in de morgendienst worden bevestigd. Deze dienst wordt geleid door ds. Otter uit Damwoude en dhr. Blees.

## Van ds. A.A. Wisman

Op 9 juli a.s. mag ik 25 jaar predikant zijn. Vanwege de beperkingen die er zijn is er niet veel gelegenheid om het uitgebreid te vieren, maar ik wil er wel graag in [Nieuw-Lekkerland](#) in de dienst op 5 juli aandacht aan geven. Ook de eigen voorzitter zal dan nog een en ander zeggen. Om ook Driesum-Wouterswoude erbij te betrekken stuur ik jullie het artikel\* toe dat ook in de Nieuwsbrief in Nieuw-Lekkerland komt te staan, waarin ik terugblik en wat ervaringen deel hoe het door de jaren heen is gegaan. U kunt deze dienst, via de onderstaande livestream, die gedurende de week actief blijft, (alsnog) volgen.  
<https://www.youtube.com/channel/UCcBX5PCIRHF2k53IJ-eVBEw>,

\* *Dit artikel is als bijlage toegevoegd aan de nieuwsbrief van zondag 28 juni.*

Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. *Openbaring 21:3*

Kijk ook op: <https://www.gereformeerdekerkdriesumca.fr>

## Volg de kerkdienst live met beeld

Het is vanaf nu ook mogelijk om de kerkdienst van onze kerk live te bekijken, dus met beeld. Dat kan dankzij een nieuw camerasysteem. Op de stream is de gehele kerkdienst te zien en ook wordt de teksten en beelden die in de kerk op beamer te zien zijn, vertoond op de livestream.

Deze livestream is te vinden op YouTube, op het kanaal van Connected Jeugdwerk. Ga daarvoor naar [www.youtube.com](http://www.youtube.com) en typ in de zoekbalk 'Connected Jeugdwerk'. Dan komt het kanaal meteen boven aan te staan. Als je hier opklikt, vind je ook de livestream. Je kunt je hier ook abonneren op het kanaal.

De livestream is ook te vinden op de website van de kerk.

We zijn nog maar net begonnen met livestreamen en we moeten nog veel leren. Er gaat dus vast wel eens iets mis. Maar alleen van fouten kan men leren 😊. Heb jij of heeft u op- en/of aanmerkingen, dan horen we dat graag. Bel of app Douwe Boersma op nummer: 06-22930174.

### Hulp gezocht voor bediening camera livestream

Voor de bediening van de camera tijdens onze kerkdiensten zoeken we hulp! Het lijkt misschien heel lastig, maar dat valt reuze mee. Van tevoren maak je een livestream aan in YouTube en net voor dienst zet je met één knop de stream aan. De camera bedien je met een joystick, maar er zijn ook al heel aantal camerastandpunten voorgeprogrammeerd die je zo voorzet. Heel simpel dus.

Lijkt het u of jou leuk om dit te doen, meld je dan aan bij Douwe Boersma (bel of app: 06-22930174). De bedoeling is om een commissie te formeren, zodat we kunnen rouleren.



### Bloemenbusje

Vergeet U het bloemenbusje niet.

## Agenda

28 jun	<b>09.30 uur</b>	Deurcollecte Connected
05 jul	<b>09.30 uur</b>	Bevestiging nieuwe ambtsdragers
09 jul		Ds. A.A. Wisman 25 jaar predikant

## Livestream

Als u "Livestream" aanklikt in het hoofdmenu op de website van onze kerk komt u rechtstreeks op het you-tube kanaal waar de dienst te volgen is.

## Kerktelefoon

Wilt u de kerkdiensten thuis volgen of een dienst nogmaals beluisteren, ga dan naar: <http://www.kerkomroep.nl> (onze kerk is te vinden onder: Wâlterswâld). Dit kan via internet of via een "kerkwebradio" (via de telefoonlijn). Ook voor een korte periode kunt u gebruik maken van een kerkwebradio. Mits u over telefoonlijn of over internet beschikt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met het college van kerkrentmeesters.

## Kosteres

Ina Kloosterman-Sijtsma, Foarwei 29, 9113 PA Wâlterswâld.  
Tel. 06 241 370 07.

## Pastor

Dhr. L. Blees, Foarwei 29A, 9113 PA Wâlterswâld.  
tel. 0511-422052. mail: [l.j.blees@knid.nl](mailto:l.j.blees@knid.nl)

## Redactie

Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot uiterlijk vrijdag 3 juli, 18.00 uur (liefst digitaal) inleveren via mail: [nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.nl](mailto:nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.nl)  
Schriftelijk: fam. J. de Groot, Tsjerkeloane 27, 9113 PJ Wâlterswâld. Telefonisch: 0511-421718.

Bankrekeningnr. kerk: NL52 RABO 0343 3571 00  
Bankrekeningnr. diaconie: NL77 RABO 0343 3177 53

Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

Jakobus 5:16 (NBV)

Kijk ook op: <https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl>

## 25 jaar predikant

Op 9 juli is het 25 jaar geleden dat ik als predikant begonnen ben. De omstandigheden zijn er op dit moment niet naar om er een echt feest van te maken, maar het is mijn bedoeling om in de dienst van 5 juli er aandacht aan te geven en er dan bij stil te staan hoezeer ik me gezegend weet door de jaren heen en hoe dankbaar ik daarvoor ben.

Het jubileum dat ik D.V. mag vieren biedt gelegenheid om kort terug te kijken hoe een en ander gegaan is en beleefd is.

Eindelijk was het dan zover, na jarenlang studeren en op het eind nog wat oponthoud, dan toch eindelijk kunnen beginnen. De contacten met Driesum-Wouterswoude (officieel Driesum c.a.) waren al eerder gelegd, er moest alleen nog wat geduld worden uitgeoefend. Een kleine afvaardiging was ook mee geweest naar het kerkelijk examen, dat in Emlicheim (Duitsland) gehouden was. Onder de oude Gereformeerde Kerkorde was het namelijk nog zo geregeld dat je in die classis kerkelijk examen moest doen, waar je geboorteplaats was. Toen het examen succesvol was afgerond, kreeg ik later op de dag, namelijk thuis bij mijn ouders, de beroepingsbrief van de gemeente Driesum c.a. overhandigd.

9 juli 1995 was de datum van bevestiging en intrede. Ds. T.J. Oldenhuis uit Coevorden, was bereid de bevestiging te doen. Ik kende hem als de predikant van de gemeente van mijn ouders en ik had ook al een paar keer in aanloop naar mijn afstuderen contact met hem gehad. Voor ds. Oldenhuis was Driesum-Wouterswoude ook niet onbekend. Jaren had hij in de omgeving ervan gestaan, eerst in Ee en later in Kollum.

Het was een geweldige zomer in 1995. Het was al gedurende een lange tijd warm. Ook in het weekend van 9 juli was dat het geval. Al waren er al wel indicaties dat het weer op zondag om zou kunnen slaan. En zoals voorspeld was, zo geschiedde het ook. 's Morgens was het weer nog goed, maar 's middags zou het volledig omslaan. De dienst geschiedde in volle rust en warmte. De preektekst voor de bevestiging door ds. T.J. Oldenhuis was Kol. 3:19b: "opdat Gij vervuld wordt tot alle volheid Gods".

's Middags was de intrededienst. Zoals ze het in Friesland gewend waren en soms nog zijn, begon de dienst om 14.00 uur. De tekst voor de prediking was. Jes.8: 17: "En ik zal wachten op de Heer, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob, ja, op Hem zal ik hopen". Deze dienst begon rustig, maar werd geleidelijk aan anders, omdat er een complete wolkbreuk losbarstte die zich goed liet merken. De organiste die boven zat en het onweer zag aankomen, maakte zo zei ze later moeilijke momenten mee. Ook het dak van de kerk begon op verschillende plekken hevig te lekken. Mensen die voor hulpdiensten werden opgeroepen, konden de kerk amper verlaten. Buiten stond alles blank.

Als markering van het begin van mijn arbeid in Gods wijngaard, had het niet beter gekund. Het was werkelijk gedenkwaardig. In mijn beleving was het alsof God langs deze weg van de natuur nog extra stem en zegen meegaf op de reis die begonnen werd.

Eenmaal geïnstalleerd, begon de verkenningstocht, hoe invulling te geven aan het ambt. Je kunt nog zoveel uit boeken geleerd hebben, uiteindelijk moet je het in de praktijk invulling geven en dat is een weg van al doende leer je en van vallen en opstaan.

In de beginperiode is veel in de beleving van de eerste keer. Zo is er een eerste Doop en een eerste Avondmaal. De eerste Doop herinner ik me nog als erg emotioneel. Ik doopte mijn buurmeisje, die nu inmiddels in Canada woont. Je realiseert je sterk hoe bijzonder het is dat je met vele andere ambtsdragers door de eeuwen heen, dit bijzondere sacrament mag bedienen. De eerste avondmaalsviering staat me ook nog goed voor de geest, want ik vond het zo spannend dat ik mijn handen niet stil kon houden, bij het breken van het brood. Daarna in de tijd erna is het rustiger geworden. Je groeit steeds meer in je taak en doet steeds meer ervaring op en weet hoe het gaat. Het is ook zo dat je in het begin vaak niet weet hoe de zaken precies werken, maar naarmate de jaren vorderen raak je zelf het meest ingewijd. Want het is nu eenmaal zo dat ambtsdrager komen en gaan, maar jij als predikant blijft zitten (of staan, want ja predikanten staan).

Door de jaren heen zijn er heel wat ontwikkelingen geweest in het functioneren van de kerk. Voortdurend was er de zoektocht naar hoe passend antwoord te geven op de vragen van de tijd waarin we leven, zeker omdat geloof en kerk voor steeds meer mensen minder vanzelfsprekend wordt. Ten aanzien van allerlei kerkelijke activiteiten is er nagedacht of er nieuwe stappen gezet moesten worden. En dat leidde ertoe dat er veranderingen kwamen ten aanzien van invulling van (sommige) erediensten, van de toerusting, van de gemeenteopbouw. In de loop van de tijd begon ook steeds meer de eenwording van de kerken op de agenda te komen. In de aanloop daarnaartoe is er veel tijd gestoken in het bespreken van de nieuwe kerkorde, in het bepalen van eigen positie en wat er uiteindelijk besloten moest worden. En hoewel er bezwaren waren tegen het voorstel tot samengaan, hebben we er ons toch niet tegen verzet en zijn we erin meegegaan. Achteraf gezien ook gelukkig maar, want het is een zegen gebleken.

Naarmate de jaren verstreken groeide de behoefte om elders een nieuwe stap te zetten. Alleen kwam het er aanvankelijk niet van om het in daden om te zetten. Totdat begin 2013 er de eerste contacten met de gemeente van Nieuw-Lekkerland kwamen. De gesprekken waren van dien aard, dat al snel bleek dat het klikte en dat een nieuwe stap gezet kon worden. Op zondag 25 augustus was de afscheidsdienst in Driesum-Wouterswoude en kon teruggekeken worden op een goede en gezegende periode, waarin veel samen was gedaan en bereikt. De tekst voor de prediking was Opb. 3:11. "Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen".

Na de verhuizing kon op 8 september 2013 de bevestiging en intrede plaatsvinden. Door ds. A.W. Mol, mijn voorganger in het ambt alhier, werd ik bevestigd. Deze keer werd, zoals het in de loop van de tijd steeds gebruikelijker geworden was, de bevestiging en intrede ineen gedaan. De tekst voor de intredesprek was Joh.15:5c: "Maar zonder mij kun je niets doen". Deze dag speelde het weer niet zo'n grote rol. Blij was ik er wel om dat mijn beide ouders het nog mee konden maken, al was mijn vader niet meer in staat om de dienst bij te wonen. Zo'n 4 maanden later zou hij overlijden.

Zoals het ook al in Friesland was gegaan, zo was het ook in Nieuw-Lekkerland, je moet opnieuw ontdekken hoe de dingen in de gemeente functioneren. Hoewel het in de kern in elke kerk om dezelfde zaken gaat, heeft elke gemeente ook zijn eigen aanpak en invulling. Verschil was alleen nu wel dat je al veel meer ervaring hebt en weet hoe dingen gaan. Dat scheelt bij alle afwegingen en keuzes die je moet maken. Inmiddels hebben hier ook al verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden. De discussies over hoe kerk te zijn in deze tijd en antwoord te geven op de vragen die leven gaan door en leiden ook hier tot allerlei veranderingen. Samen met velen in de gemeente mag ik voortdurend bezig zijn met de opbouw van de gemeente. En zoals het ook in Friesland was, zo is het ook hier, ik doe het met veel vreugde en dankbaarheid.

En in al die jaren is het God geweest die me in staat gesteld heeft mijn ambt invulling te geven. Al vanaf het eerste begin zijn er die vragen geweest hoe zal ik invulling geven aan de opdracht waartoe ik geroepen ben. Telkens weer, op allerlei terreinen in het kerkenwerk, zijn er de vragen: wat zal ik zeggen, wat zal ik doen, welke keuzes moet ik maken. Telkens weer mag je ook merken, dat de Geest je de kracht, de woorden, het inzicht geeft om datgene te doen wat gedaan moet worden. Het is wonderlijk elke keer opnieuw om te ervaren, dat je gedragen wordt en geholpen wordt. En dat in momenten en in situaties, waarvan je vooraf niet weet hoe je eruit zal komen, en er dan toch telkens weer die uitkomst is, waardoor je rust vindt in je hart. En waardoor je telkens opnieuw bevestigd wordt in de woorden die ons worden aangezegd, God is liefdevol en trouw, Hij is vergevingsgezind, Hij geeft je de gaven die je nodig hebt om in zijn dienst te staan. Van harte stem ik daarom ook in met de woorden van Paulus, die hij als woorden van dank en lofprijzing schrijft in reflectie op zijn ambtswerk: "Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en eeuwige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen'. (1Tim.1:17). Volgende week hoop ik over deze tekst te preken.

André Wisman

## Liturgie zondag 28 juni 2020 09.30 uur GK Driezum

Orgel/piano Fedde de Vries  
Declamatie Joël Postma  
Solozang Alie Feddema



### Binnenkomst kerkenraad

Welkom  
Stil gebed  
Votum en groet

Lied op de beamer "Reckless love" <https://www.youtube.com/watch?v=Sc6SSHuZvQE>

Afkondiging In memoriam Gerke Dijkstra, gevolgd door;

Lied Psalm 121 vers 1, 3 en 4 (gespeeld door Fedde op het orgel en gezongen door Alie)

Wetslezing Samenvatting van de 10 geboden

Lied/declamatie ELB 302 vers 1, 2, 3 en 4 (gespeeld door Fedde en gelezen door Joël)

Gebed

Kindermoment  
Kinderlied door Alie (KND) <https://youtu.be/ZkChyBTdbWw>

Lezing Handelingen 15 vers 1 tot en met 12 (Joël)

Muziek orgelspel door Fedde; *Preludium en Fuga in C van J. S. Bach*

Preek

Lied op de beamer "Thank You" [https://www.youtube.com/watch?v=W-U4Rv\\_d\\_Ws](https://www.youtube.com/watch?v=W-U4Rv_d_Ws)

Dankgebed en voorbede

Lied Opwekking 789 "Lopen op het water" (gezongen door Alie, a-capella)

Zegen

Uitleidend orgelspel