



NIEUWSBRIEF

GEREFORMEERDE KERK DRIESUM – WOUTERSWOUDE

1122-2020

Zondag 31 mei eerste Pinksterdag

Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L. Blee. Deze dienst is weer te volgen via de [kerkomroep](#).

Collecten: 1e Kerk; 2e Zending

Maandag 1 juni tweede Pinksterdag

Vandaag digitale viering van Pinksterfeest Veenklooster. Zie info verderop in deze nieuwsbrief.

Zondag 7 juni

Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L. Blee. Deze dienst is weer te volgen via de [kerkomroep](#).

Collecten: 1e Kerk; 2e orgel

De kerk is elke zondagmiddag open!

Tussen 16.00 en 18.00 uur is een ieder welkom om even stil in de kerk te zitten, om te bidden en te zingen. Of te musiceren. We houden ons uiteraard aan de regels rondom corona maar weet dat je welkom bent.

Uit de gemeente

Op 2 Juni hopen *Bauke en Wieke Zuidema-Dijkstra* 25 jaar getrouwd te zijn. Als gemeente wensen we Bauke en Wieke samen met allen die hen dierbaar zijn nog vele jaren samen met Gods zegen daarbij toe.

Dank

Dank u wel voor alle kaartjes en felicitates voor ons 40 jarig huwelijksjubileum. Ondanks de corona perikelen hebben we toch een hele mooie dag gehad samen met de kinderen en kleinkinderen. Wij hebben ervaren dat God ons nabij is geweest en er altijd voor ons is. We voelen ons rijk gezegend. Met vr groet *Piet en Aukje Reitsma*



*Jezus kennen
Hem bekend maken*

Pinkstermaandag digitale viering van Pinksterfeest Veenklooster

Het Pinksterfeest in Veenklooster kan dit jaar vanwege het coronavirus niet doorgaan in het bos, op het veld en in de festivaltenten. Het bestuur van Pinksterfeest Veenklooster is daarom op zoek gegaan naar een alternatief.

In samenwerking met Streekomroep RTV NOF zenden zij Pinkstermaandag 1 juni 2020 om 10:00 uur een bijzondere dienst uit op televisie en [online](#).

Dit gebeurt vanuit Veenklooster.

De voorganger in deze dienst is ds. Aalderink. De muzikale medewerking komt van de band [Lighthouse](#). Bij de opnames wordt er rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat het aantal aanwezigen tot het minimum beperkt blijft. De viering is te volgen via het HD digitale tv-kanaal 20 bij Kabelnoord (wie daar geen geluid heeft kiest SD kanaal 934) of via streams & [www.rtvnof.nl](#).

Nieuws vanuit het moderamen.

De afgelopen weken zijn we diverse keren bij elkaar geweest om het een en ander door te spreken.

Zo werden de diensten geëvalueerd en ook de komende diensten besproken.

Ook lief en leed vanuit de gemeente werd zo mogelijk gedeeld.

Nu zijn enkele mensen vanuit onze kerkenraad druk bezig om een gebruiksplan te maken voor het houden van diensten met 30 personen. Wij hebben er voor gekozen om deze diensten uit te proberen zodat wij in juli diensten kunnen organiseren voor 100 mensen.

U begrijpt dat deze diensten ook anders verlopen dan zoals wij het gewend zijn. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Hoe we dat gaan organiseren hoort u binnenkort.

Ook is er gekeken of wij in juni nog een kerkenraad vergadering kunnen houden die voldoet aan alle eisen van het RIVM.

Het lokaal is groot genoeg en waarschijnlijk zal deze vergadering dan plaats vinden op dinsdag 9 juni.

In de Geandewei stond dat wij op pinkstermaandag ook een dienst uitzenden via kerkomroep maar dat klopt niet.

Er wordt wel een dienst vanuit Veenklooster uitgezonden om 10 uur via rtvnof, zie voor informatie onze website.

De liturgie vindt u deze keer alleen op de website.

Kerktelefoon

Wilt u de kerkdiensten thuis volgen of een dienst nogmaals beluisteren, ga dan naar: <http://www.kerkomroep.nl> (onze kerk is te vinden onder: Wälterswâld). Dit kan via internet of via een "kerkwebradio" (via de telefoonlijn). Ook voor een korte periode kunt u gebruik maken van een kerkwebradio. Mits u over telefoonlijn of over internet beschikt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met het college van kerkrentmeesters.

Kosteres

Ina Kloosterman-Sijtsma, Foarwei 29, 9113 PA Wälterswâld. Tel. 06 241 370 07.

Pastor

Dhr. L. Blee, Foarwei 29A, 9113 PA Wälterswâld. tel. 0511-422052. mail: l.j.blees@knid.nl

Redactie

Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot uiterlijk vrijdag 5 juni, 18.00 uur (lieftst digitaal) inleveren via mail: nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.nl
Schriftelijk: fam. J. de Groot, Tsjerkeloane 27, 9113 PJ Wälterswâld. Telefonisch: 0511-421718.

Bankrekeningnr. kerk: NL52 RABO 0343 3571 00
Bankrekeningnr. diaconie: NL77 RABO 0343 3177 53

en zij werden allen vervuld met de heilige Geest

Kijk ook op: <https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl>

DE VRUCHT VAN DE HEILIGE GEEST

Gal.5 : 22-26

De gekleurde kralen en de rand geven de kleurrijke werkwijze aan die de Heilige Geest in mensen ten toon spreid.

De vrucht van de Heilige Geest is,

VRIENDELIJKHEID
GOEDHEID
VREUGDE
VREDE
ZACHTMOEDIGHEID
VERTROUWEN
GEDULD
LIEFDE

De Heilige Geest is het die ons wijsheid geeft, de wijsheid van God.

De Heilige Geest is het die ons helpt om te wandelen in de Heiligheid van God.

De Heilige Geest is het die de leiding wil nemen in ons leven om zo het pad te laten zien dat God voor ons heeft.



De kerk is dicht - mijn ziel dorst naar God

In het begin ging het nog wel. Je wist dat je je verstand moest gebruiken. En daarom geen kerkdiensten meer zolang het niet kan om de coronacrisis.

Maar een mens heeft niet alleen verstand, maar ook een ziel. En ik weet niet hoe het met u is, maar nu je zondag na zondag niet naar de kerk kunt gaan, nu begint er iets van een diep gemis aan je ziel te knagen. Kerk, ik mis je. Nu lees ik Psalm 42 anders dan anders. Nu voel ik de dichter aan: zijn verlangen, zijn dorst. Het is dorst naar God, ja dat is het!

Digitaal

Ben je dan niet dankbaar dat je de 'kerkdienst' digitaal kunt meemaken? Zeker, we kunnen onze predikanten en allen die in deze crisistijd zoveel voor ons als gemeente doen, niet dankbaar genoeg zijn. En bovenal de Heere, die laat merken dat Zijn werk doorgaat. Maar toch....die dorst naar God, dat verlangen naar Zijn huis, Zijn liefdedienst, Zijn kloppend hart voor zondaren.

Kostbaar

Nu besef je hoe kostbaar het was, dat je samen met de gemeente naar de kerk mocht gaan. Heb je het niet te weinig gewaardeerd? Nu zing je thuis:

*'k Heb U voorwaar in 't heiligdom,
voorheen beschouwd met vrolijk ogen.'*

Hoe zag ik daar Uw alvermogen!

Hoe blank Uw Godd'lijk' eer alom. (Ps. 63)

Hoe komt het toch dat je zo naar de kerk verlangt. Waar komt dat heimwee vandaan? Het is omdat je merkt dat God wil wonen in Zijn huis. En dat trekt aan je ziel. Omdat de kerk

Gods vaderhuis hier op aarde is, wil jij er zijn. Je kunt niet zonder God. Je hebt het voor je geloof zo nodig, dat Hij naar je toekomt door Zijn Woord.

In gedachten

Als ik mijn ogen dicht doe, is het zondag en ben ik in de kerk. Ik zie de gemeente om mij heen. Kinderen en jongeren. Volwassenen en bejaarden. De gemeente van Christus, geroepen uit de duisternis tot het wonderbaar Licht. Wat mis ik de gemeente. Ik zie in gedachten de preekstoel. De plaats, waar de dienaar van het Woord ons arme zondaren de vergeving van zonden verkondigt. Ik zie de doopvont, waar het klinkt: kind, ik doop je in de Naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Ik zie de avondmaalstafel, het stille servies op het witte laken. Ik mis het brood en de wijn, die we uit de hand van de dienaar ontvangen en aan elkaar mogen doorgeven. Ik hoor ook de gemeente om me heen zingen. Ik zing mee als een van de vele stemmen in het koor. Liederen van berouw, liederen van vertrouwen, liederen van hoop. Liederen om God te loven en te prijzen. Liederen vol van Jezus, onze gekruisigde en opgestane Heiland. O, erediens, ik mis je zo. Mijn ziel dorst naar God.

Hoop op God

Psalm 42 zingt: hoop op God. Want ik zal Hem nog loven. Wat verlang je naar de zondag waarop de deuren van de kerk weer opengaan. Wat zal dat bijzonder zijn. Wat zal dat een vreugde geven. Hoor, de klok luidt; het orgel begint te spelen. De psalm rijst in mijn ziel:

Eens verschijn ik voor den Heer.

Vindt mijn ziel het danklied weer. (Ps.42)

opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht,

Efeziërs 1: 17-19

Kijk ook op: <https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl>

Liturgie zondag 31 mei 2020 09.30 GK Driesum

Welkom

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Klein Gloria

Zingen Psalm 118 vers 9 en 10

9 Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

10 De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen;
Gods liefde duurt in eeuwigheid.
Terug naar boven

Gebed

Geloofsbelijdenis

Zingen Gezang 249 vers 1 en 2

1 Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof

2 Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

Kindermoment (Antje)

Kinderlied via Spotify

Schriftlezing Handelingen 2 vers 1 tot en met 4 en vers 16 tot en met 21

De komst van de heilige Geest 2

1. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4. en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

16. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: 17. "Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. 18. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. 19. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. 20. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote, stralende dag van de Heer komt. 21. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered."

Zingen ELB 147 vers 1, 3 en 6

1 Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen
dropp'len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

3 Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan:
Gij geeft blinden d' ogen weer!
Wil, o wil nu bij mij stilstaan.
Werk in mij met kracht, o Heer!
Ook in mij, ook in mij,
werk ook door uw kracht in mij!

6 Ga mij niet voorbij, o Herder!
Maak mij gans van zonden vrij.
Vloeit de stroom van zegen verder,
zegen and'ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, ja ook mij,
zegen and'ren, maar ook mij.

Preek

Lied via Spotify Christian Verwoerd "*met Ik geef mijn leven aan U over*"

<https://www.youtube.com/watch?v=sQ66hUnOei4&list=PLCzfALM3PcVKEt3Fv8Sste2egkqF-6WA-&index=9>

Ik ben niet waard te komen voor Uw troon
Heer ik belijd het U gewoon
Ik ben zolang mijn eigen weg gegaan
Maar al die tijd heeft U mij toch zien staan.

Ik wil niet meer leven zonder U
Vul mij, verander mij nu
Zend Uw Geest van waarheid in mij
Opdat mijn hart van U alleen zal zijn.

Ik geef mijn leven aan U over
'k Wil niet meer leven zonder doel
Heer U alleen, U heb ik nodig
U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel
Ja U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel.

Vader, ik wil dienstbaar voor U zijn
Als een vat dat bruikbaar is en rein
Geheiligd in U ga ik op pad
In elke storm houdt U mijn hand gevat.

Ik geef mijn leven aan U over
'k Wil niet meer leven zonder doel
Heer U alleen, U heb ik nodig
U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel (2x)

Ik wil niet meer leven zonder U
Vul mij, verander mij nu
Zend Uw Geest van waarheid in mij
Opdat mijn hart van U alleen zal zijn.

Dankgebed en voorbeden

Zingen Gezang 477 vers 1 en 2

1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!

Zegen (met gesproken Amen)