



NIEUWSBRIEF

GEREFORMEERDE KERK DRIESUM – WOUTERSWOUDE

1162-2021

Zondag 7 maart

Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan drs. A. Fraanje.
Deze dienst is te volgen via de [kerkomroep](#) en [livestream](#).
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan dhr. L. Blees.
Ook deze dienst is te volgen via [kerkomroep](#) en [livestream](#).
Collecten: 1^e Kerk; 2e zending.
Er is geen kinderoppas en geen kindernevendienst.

Een gezegende zondag toegewenst.

Woensdag 10 maart; biddag voor gewas en arbeid

Om **19.30 uur** zal voorgaan dhr. L. Blees.
Deze dienst is te volgen via de [kerkomroep](#) en [livestream](#).
De collecte is dan voor de kerk.

Zondag 14 maart

In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L. Blees.
Deze dienst is te volgen via de [kerkomroep](#) en [livestream](#).
In de middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan dhr. L. Blees; Lofprijdsdienst.
Ook deze dienst is te volgen via [kerkomroep](#) en [livestream](#).
Collecten: 1^e Kerk; 2^e diaconie.
Er is geen kinderoppas en geen kindernevendienst

Bloemengroet



In verband met covid-19 zal de bloemengroet op een andere manier worden verzorgd. Van tijd tot tijd zullen de ontvangers op de nieuwsbrief worden vermeld.

LET OP!! Wijziging mailadres NB

Het mail-adres voor kopij bestemd voor de nieuwsbrief is gewijzigd: nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.fr

Verjaardagen

Op 8 maart is jarig zr. F.H. Sinia, Foarwei 6, 9113 PD Wâlterswâld. Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we hopen samen met u dat het ook een goed jaar mag zijn.

Uit de gemeente

Overleden: In de afgelopen week is de moeder van Bokke Pafforaad, Aafke Pafforaad-Dorhout, na een tijd van ziek zijn overleden.

“De Hear is myn hoeder” is de tekst die boven de kaart staat, dat dit te weten tot steun en troost mag zijn.

We wensen Bokke, Antje en hun kinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd, dat zij Gods troostende nabijheid mogen ervaren.

Uitschrijving: Gerko van der Lei van de Broekloane in Wâlterswâld heeft zich laten uitschrijven.
Gerko's keuze wordt gerespecteerd, we wensen hem alle goeds en Gods zegen toe voor de toekomst.

IJtzen Dijkstra 10 september 1931 – 28 februari 2021

In een door mist omsloten vroege zondagmorgen, 28 februari jl. is Thuisgehaald IJtzen Dijkstra. Een rijk leven is geleefd. Een leven van er zijn voor de ander. Voor zijn lieve vrouw Aukje, voor de kinderen, de klein- en achterkleinkinderen. Groot is de lege plaats die achterblijft. De laatste jaren werden minder, de stem stokte bij het zingen. En IJtzen wist, mijn leven hier op aarde gaat voorbij. Donderdag 4 maart zijn velen langs de familie en de baar gegaan om medeleven uit te spreken en respect te betuigen aan IJtzen.

Vrijdag 5 maart hebben we in een volle en rijke dienst het leven van een lieve man, een fijne heit en de beste pake fan de wrâld herdacht. Er klonken liederen, gezongen door enkele leden van Jubilate Deo. Het koor waar IJtzen erelid van was. Er zijn goede woorden en dierbare herinneringen gedeeld. Het woord van God is gelezen uit de trouwbijbel. Naar het eigen idee van IJtzen stonden we stil bij Psalm 84: *Welzalig de mens, wier sterkte in U is.* De Heere wilde spreken door Zijn woorden heen. Met elkaar hebben we ons mogen verwonderen over de genade van God in Jezus Zijn Zoon. Aansluitend is er de stille gang naar de begraafplaats gemaakt. Daar hebben leden van Excelsior het lied Eens als de bazuinen gespeeld en na het belijden van ons geloof hebben we met elkaar gezongen:

*U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, u en immermeer.*

Zo mochten we deze dag eindigen met de glorie van God op de lippen en vanuit het hart. En zo mogen we geloven, zal IJtzen eeuwig zingen voor de troon van God. Moge die God Aukje en de kinderen met hun gezinnen troosten en nabij zijn.
Leo Blees

Aanmelding bidstond.

Let op! Ook voor het bijwonen van de bidstonddienst op 10 maart a.s. moet men zich aanmelden.
Dat kan bij de bekende personen en mag in principe op elke dag voorafgaand aan de dienst.

LOFPRIJSDIENST ZONDAGMIDDAG 14 MAART

Volgende week hopen we in de middagdienst DV 14 maart de Heere te loven en te prijzen met mooie liederen, aan de dienst werkt onze zanggroep mee, organist Fedde de Vries en voorganger Leo Blees, die aan de hand van psalm 66 vertelt wat HIJ aan uw en jouw ziel kan doen. Verrassing op de beamer.

We zijn blij dat er weer 30 mensen in de kerk aanwezig mogen zijn, dus geef u op of kijk, luister en zing thuis mee.
HALLELUJA!

Verruiming coronaregels

Donderdagavond ontvingen we weer een corona nieuwsbrief van het breed moderamen van de classis Fryslân. In de brief wordt ingegaan op de gevolgen die de verruiming van coronamaatregelen heeft voor de PKN kerken. De belangrijkste wijzigingen: zingen mag weer met een koortje, weliswaar met een kleinere groep dan voorheen en een groter onderlinge afstand, maar toch een belangrijke stap in de goede richting.

Ook mogen er weer dertig bezoekers komen, exclusief de medewerkers. Wel blijft het vanzelfsprekend dat iedereen voor zichzelf de afweging maakt en de verantwoordelijkheid neemt. Voor een ieder die verkoudheidsklachten, hoofdpijn, enz. heeft geldt als voorheen: laat je testen, blijf thuis zolang je niet zeker weet of je corona hebt.

Al met al weer een stapje in de goede richting. Vanaf 7 maart willen we de versoepelde regels in laten gaan.

“Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.”

(Romeinen 15:13)

De coronacommissie.

DANIËL 10-12:

“OP NAAR HET EINDE EN DAARNA” Nieuwsgierig?

Ga naar onze website of volg [deze link](#).

Collectebonnen

Als er iemand bonnen wil hebben kunnen ze bellen met Oege Dijkstra.tel.0622379497, of Griet Postma tel. 424569.
De kerkrentmeesters



Bloemenbusje

Vergeet U het bloemenbusje niet.

Kerkomroep

Sinds september 2020 is het niet meer mogelijk om, door middel van een zogenaamde kerkwebradio, de diensten van onze kerk te volgen. Kerkomroep is gestopt met het faciliteren van analoge inbelverbindingen. Voor iedereen die kerkomroep via internet ontvangt, verandert er niets. Dit blijft als vanouds. Voor degenen die niet over internet beschikken zijn er alternatieven. Wilt u hier meer over weten neem dan gerust contact op met Jan de Groot, 0511-421718.

Agenda

14 mrt **14.00 uur** Lofprijdsdienst

Kosteres

Ina Kloosterman-Sijtsma, Foarwei 29, 9113 PA Wâlterswâld.
Tel. 06 241 370 07

Pastor

Dhr. L. Blees, Foarwei 29A, 9113 PA Wâlterswâld. tel. 0511-422052. mail: l.j.blees@knid.nl

Redactie

Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot uiterlijk vrijdag 12 maart, 18.00 uur (liefst digitaal) inleveren via mail: nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.nl

Schriftelijk: fam. J. de Groot, Tsjerkeloane 27, 9113 PJ Wâlterswâld. Telefonisch: 0511-421718.

Bankrekeningnr. kerk: NL52 RABO 0343 3571 00

Bankrekeningnr. diaconie: NL77 RABO 0343 3177 53

Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.

Efeziërs 6:11 (NBV)

Kijk ook op: <https://www.gereformeerdekerkdriesumca.nl>



Liturgie zondag 07 maart 2021 09.30 GK Driezum

Voorganger: Drs. A.J. Fraanje
Organist: Fedde de Vries
M.m.v. Zanggroep

Voor de dienst: Opwekking 654 Nederland zingt. 8 juli 2020.

Welkom.

Aanvangslied: Psalm 42 vs. 1.2.3.

Persoonlijk gebed.

Belijdenis van afhankelijkheid de Zegengroet.

Orgel en gelegenheidskoor ELb 118

Kindermoment en kinderlied.

Gebed.

DE Tien Woorden.

Orgel en gelegenheidskoor: Gezang 182 vs. 1.4.6.

Lezen uit de Heilige schrift. Hebr 12 vs. 14 t/m 17. (HSV.)

¹⁴Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.

¹⁵Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden.

¹⁶Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige, zoals Ezaü, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht.

¹⁷Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd, want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht.

Uitleg en verkondiging. Thema: *Doe je mee in het doen van Gods wil????*

Luisterlied: Opwekking 687 Nederland zingt. 15 mei 2018

Danken en bidden.

Orgel met gelegenheidskoor: ELB 170

Afkondiging collecte.

Wegzending en Zegen.

Orgel met gelegenheidskoor: ELB 188



Liturgie zondag 7 maart 2021 14.00 GK Driezum

Voorganger Leo Blees
Organist Fedde de Vries
M.m.v. Zanggroep

Welkom

Lied Psalm 42 vers 1 en 7 Fedde speelt en de zangers zingen

1. Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

7. Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

Stil gebed

Votum en groet

In Memoriam Ytzen Dijkstra gevolgd door een stil moment

Lied Lied 256 JdH vers 1 en 2 Fedde speelt en de zangers zingen

Als op 's levens zee de stormwind om u loeit
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit
Tel uw zegeningen tel ze één voor één
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen

Drukken 's levens zorgen u soms zwaar ter neer
Schijnt het kruis te zwaar u zeg het aan de Heer
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien
Dan zal 't harte zingen en de zorgen vliën

Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één
Tel ze alle en vergeet er geen
Tel ze alle noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen

Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één
Tel ze alle en vergeet er geen
Tel ze alle noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen

Gebed

Geloofsbelijdenis Zondag 1 uit de H.C.

Lied Weerklank 366 vers 1 en 2 Fedde speelt en de zangers zingen

1. Ik heb slechts één houvast in leven en in dood:
mijn trouwe Heiland die zijn kostbaar bloed vergoot,
heeft heel de prijs betaald voor al mijn schuld en zonden,
Hij heeft mij vrijgekocht, uit satans strik ontbonden;
ik heb de zeggenschap over mijzelf verloren,
met lichaam en met ziel mag ik Hem toebehoren.

2. Nu ik van Hem mag zijn, word ik door Hem bewaard:
zonder mijn Vader valt geen haar van mij ter aard
en wat mij overkomt, werkt aan mijn redding mede.
Zijn Geest doet mij met vreugd Hem dienen in dit heden
en Hij getuigt in mij, is mij tot pand gegeven:
Hij geeft mij heden reeds het eeuwig, zalig leven

Lezing Johannes 10 vers 22 tot en met 30 uit de HSV

22 En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en het was winter.

23 En Jezus liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo.

24 De Joden dan omringden Hem en zeiden tegen Hem: Hoelang houdt U ons in het onzekere? Als U de Christus bent, zeg het ons vrijuit.

25 Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die Ik doe in de Naam van Mijn Vader, die getuigen van Mij.

26 Maar u gelooft niet, want u bent niet van Mijn schapen, zoals Ik u gezegd heb.

27 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

28 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.

29 Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.

30 Ik en de Vader zijn Één.

Lied door Fedde (eigen keuze)

Preek

Lied op de beamer <https://www.youtube.com/watch?v=hTMllzfK2v4>

Graag de tekst er overheenplakken

1. Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer,
vul mij met uw Geest steeds meer.

2. Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
leid mij steeds door uwe liefde,
groeïend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U.

3. Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom'.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.

Gebed

Lied Psalm 43 vers 5 en 4 Fedde speelt en de zangers zingen

5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer ?
Vertrouw op 's Heeren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.

4. Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

Zegen