



NIEUWSBRIEF

GEREFORMEERDE KERK DRIESUM – WOUTERSWOUDE

1113-2020

Let een beetje op elkaar....

Beste mensen van Driesum en Wâlterswâld,

Een brief vanuit de pastorie aan de Foarwei. Een brief van dankbaarheid en zorg.

Als eerste dankbaarheid. Wat is het mooi om allerlei initiatieven te zien ontstaan. Kinderen die spontaan tekeningen en knutselwerkjes maken voor ouderen. Mensen die voor elkaar de boodschappen doen. Wat is er een saamhorigheid in onze dorpen.

Hartverwarmend!

Ik ben ook dankbaar dat de diensten op zondag door mogen gaan. Hopelijk luistert u ook mee via de website van de kerk of via de site kerkomroep.nl. In deze diensten is elke keer een deel van de kerkenraad aanwezig. Dit in wisselende samenstelling. Helaas zonder gemeenteleden maar dat is nu iet niet anders. In deze diensten mogen we samen bidden, Bijbellezen en zingen. Ook de Kindernevendienst heeft een plaats in deze diensten.

De kerkenraad doet zijn uiterste best om, binnen de regels van de coronarichtlijnen, de zondagse diensten doorgang te laten vinden. In de week voor Pasen zal er dan ook op Witte Donderdag een Avondmaalsdienst zijn en op Goede Vrijdag een korte bijeenkomst die ons stil doet staan bij het lijden en sterven van de Heere Jezus.

Naast dankbaarheid is er ook zorg. Voor ons mensen die het leven graag in eigen hand houden, zijn het lastige tijden. Wij zijn het virus niet de baas, maar het speelt de baas over ons. Intussen blijven wij sociale wezens, aangelegd op contact. We gedijen niet in afzondering. We worden daartoe nu veelal gedwongen. Van het verplicht anderhalve meter afstand houden wordt niemand blij. Op een lange reis is anderhalve meter niets. Maar als ik met u sta te praten vind ik anderhalve meter een heel eind.

Als kerk bezinnen wij ons steeds op wat wel mogelijk is. Mochten de regels niet veranderen dan is elke zondag de kerk open tussen 16.00 uur en 18.00 uur. Het is uiteraard niet de bedoeling om daar als mensen elkaar uitgebreid te ontmoeten maar een kort bezoek aan het huis van God kan rust geven. Voel je welkom! Uiteraard gelden ook hier de regels. We houden de regels nog wat scherper aan. Maximaal 10 personen tegelijk in de kerk en denk om de afstand tot elkaar.

Afgelopen zondag hebben diverse mensen hier gebruik van gemaakt. Fedde heeft gemusiceerd en rond half zes waren we met ongeveer 10 personen en hebben we, verspreid door de kerk, wat liederen gezongen. Een bijzondere ervaring!

Laat alles wat er is ons niet alleen dicht bij elkaar brengen maar ook dicht bij de Heere God. Laat in ons huiselijk leven ook de lofzang tot God gaande gehouden worden. Bid met elkaar als je samen mag zijn. Gaat u alleen of in eenzaamheid dit leven? Laten we ons als gemeente aan elkaar verbonden voelen. Zowel zondagmorgen als in de week. Bid voor elkaar, voor de mensen in de zorg, op de ambulance, zij die leiding hebben te geven en zij die de orde moeten handhaven.

En, let een beetje op elkaar....

Hartelijke groet voor u en jullie allen, en Gods zegen.

Uw voorganger Leo Blees
l.j.blees@knid.nl
0511-422052

Mocht u willen reageren? Mail of bel gerust!

Koffiemorgen

Hallo iedereen, helaas moeten we onze laatste koffiemorgen ook laten vervallen. Heel jammer.

Misschien kunnen we na deze periode nog iets organiseren, we leggen het al in s'Heren hand. *Ina*

Collectebonnen

In verband met de beperkingen ten aanzien van het coronavirus is er maandag 30 maart geen verkoop van collectebonnen.

Wel kunt u uw bijdrage overmaken op de rekeningnummers van onze kerk. Deze zijn te vinden op de onderkant van de nieuwsbrief. Bij voorbaat dank.

Luisteren naar Kerkomroep

Mocht u problemen ondervinden om verbinding te krijgen met Kerkomroep, het vinden van onze kerk of andere problemen die het niet mogelijk maken om naar de live uitzending van onze kerk te luisteren dan mag u gerust contact opnemen met Jan de Groot. Hij is contact persoon voor de Kerkomroep. Zie telefoon nummer bij "nieuwsbrief".

Van iSKN (=kerkomroep)

Vorige week is door het team het probleem rondom de browser Chrome opgelost. In die oplossing is een configuratiefout gemaakt. Deze configuratiefout hebben wij tijdens de uitzendingen ontdekt en die ochtend ook op kunnen lossen. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij, net als u of de mensen thuis, het écht heel vervelend vinden dat dit niet eerder is ontdekt.

Kerktelefoon

Wilt u de kerkdiensten thuis volgen of een dienst nogmaals beluisteren, ga dan naar: <http://www.kerkomroep.nl> (onze kerk is te vinden onder: Wâlterswâld). Dit kan via internet of via een "kerkwebradio" (via de telefoonlijn). Ook voor een korte periode kunt u gebruik maken van een kerkwebradio. Mits u over telefoonlijn of over internet beschikt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met het college van kerkrentmeesters.

Kosteres

Ina Kloosterman-Sytsma, Foarwei 29, 9113 PA Wâlterswâld.
Tel. 06 241 370 07.

Pastor

Dhr. L. Blees, Foarwei 29A, 9113 PA Wâlterswâld.
tel. 0511-422052. mail: l.j.blees@knid.nl

Redactie

Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot uiterlijk vrijdag 20 maart voor 18.00 uur (lieft digitaal) Via mail: nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.nl
Schriftelijk: fam. J. de Groot, Tsjerkeloane 27,
9113 PJ Wâlterswâld. Telefonisch: 0511-421718.

(IBAN) Bankrekeningnr. kerk: NL52RABO0343357100 (IBAN) Girorekeningnr. kerk: NL66INGB0000892590

Maatregelen aangaande de uitbraak van het Corona virus.

De uitbraak van het Corona Virus maakt dat de wereld heftig in beroering is. Sinds vorige week is normale kerkgang al niet meer mogelijk en dagelijks worden nieuwe of verzwaarde maatregelen afgekondigd. De kerkenraad probeert zo goed mogelijk in te spelen op alle maatregelen en wil daarbij de gemeenteleden zoveel mogelijk betrekken.

Naast de grote zorgen die er zijn, zien we ook veel lichtpuntjes. We zien dat er een groot gevoel van saamhorigheid en solidariteit in onze steeds meer verkilde maatschappij is ontstaan en het doet ons goed om prachtige initiatieven te zien opbloeien, ook binnen onze gemeente.

Hieronder een aantal mededelingen van de kerkenraad:

- **Invulling erediensten:** op dezelfde wijze als vorige week, alleen kerkenraadsleden zullen daarbij aanwezig zijn. De komende drie weken zal alleen om 09.30 uur een morgendienst plaatsvinden, deze diensten worden door Leo Blees verzorgd en kunnen worden beluisterd via <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21199>
- **Kindernevendienst:** a.s. zondag zal er tijdens de ochtenddienst een kindermoment zijn, de kinderen kunnen dit thuis via de kerkomroep meebeleven. Dit kindermoment wordt verzorgd door Jeltsje v.d. Veen. Zij zorgt ook voor een soort uitwerking op de website.
- **Bloemengroet:** deze wordt voorlopig opgeschort, dit omdat persoonlijk contact te veel risico's met zich meebrengt.
- **Website en nieuwsbrief:** via deze kanalen zullen we proberen de gemeente zoveel mogelijk op de hoogte te houden. De nieuwsbrief kan worden gelezen via de website: <https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl/>

Pastoraat: de laatste ontwikkelingen betekenen dat pastoraat op de normale wijze niet meer mogelijk is. Het bezoeken van ouderen, zieken, enz. is tot nader order in principe niet meer toegestaan, dit vanwege het risico op overdragen van het virus. Het betekent dat we moeten zoeken naar andere en veilige manieren om toch invulling aan het pastoraat te geven. Denk daarbij aan telefonisch contact, app of mail. De wijkouderling en onze voorganger zijn desgewenst beschikbaar voor een telefonisch gesprek. In de gemeentegids vindt u hun contactgegevens.

Vriendelijk verzoek aan de gemeenteleden: wilt u uw contactgegevens aan uw wijkouderling doorgeven, zodat contact gemakkelijk en op meerdere manieren gelegd kan worden? Alvast bedankt.

- Omdat de kans aanwezig is dat ook een **wijkouderling** wegens ziekte uitvalt, is besloten dat de wijk wordt waargenomen door de wijkouderling van een andere wijk. Wijk 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6 zijn elkaars waarnemers. Mocht onze voorganger uitvallen, dan kan via de wijkouderling een beroep worden gedaan op een vervanger.
- **Het kerkgebouw** zal de eerstvolgende zondagen tussen 16.00 uur en 18.00 uur worden opengesteld voor mensen die behoefte hebben om even in Gods huis te zijn, bijvoorbeeld voor een moment van bezinning. Voor wie daar gebruik van wil maken: neem de voorschriften in het kader van het Coronavirus daarbij in acht.

Voor eventuele vragen ben je welkombij uw wijkouderling. (zie gemeentegids)

Liturgie zondag 29 maart 2020 09.30 GK Driezum/Munnekezijl

Welkom

Stil gebed

Votum en groet

Zingen

Psalm 119 vers 7 en 12 (piano)

Gebed

1^e deel Jeltsje

2^e deel Leo

Geloofsbelijdenis

Zingen

Gezang 305 vers 1 en 2 (piano)

Lezing

Mattheus 27 vers 33 tot en met 44

Zingen

ELB 371 vers 1, 2 en 3 (piano)

KND

Verhaal verteld door Jeltsje

Luisteren

Lied van de KND via spotify; Uw genade is mij genoeg.

Preek

Zingen

Stil mijn ziel wees stil via spotify

<https://www.youtube.com/watch?v=tPPkNMEioaY>

Gebed

Zingen

Gezang 330 vers 1, 2 en 3(piano)

Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.

Jozua 1:9 (NBV)

Kijk ook op: <https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl>