



NIEUWSBRIEF

GEREFORMEERDE KERK DRIESUM – WOUTERSWOUDE

1109-2020

Zondag 1 maart

Vanmorgen zal om 9.30 uur voorgaan ds. J. Mol, Nijegea.
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan dhr. L. Blees.
De collecten zijn voor: 1^e kerk, 2^e onderhoud; deurcollecte voor het jeugdwerk.
De kinderevendienst is voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8.
De kinderoppas wordt verzorgd door Ruurdina Gros en Nellie Boersma.

KLEIN GLORIA

In verband met de komende veertig-dagen tijd-de lijdensstijd- zingen we niet het Klein Gloria. Dat doen we pas weer op Paaszondag 12 april.

Een gezegende zondag toegewenst.

Zondag 8 maart

In de morgendienst zal om 9.30 uur voorgaan dhr. L. Blees
In de middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan dhr. L. Blees;
lepen Doarren Tsjinst.
De collecten zijn dan voor: 1^e kerk, 2^e Pastoraat.
De kinderevendienst is voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8.
De kinderoppas wordt verzorgd door Piet en Geertje Boersma.

Woensdag 11 maart; biddag voor gewas en arbeid

Om **19.30 uur** zal voorgaan dhr. L. Blees.

De collecte is dan voor de kerk.

Aansluitend aan de dienst wordt de jaarlijkse gemeentevond gehouden in de lokalen achter de kerk. U/Jij wordt hiervoor allen van harte uitgenodigd.

Bloemengroet



De bloemen gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar familie J. Raap-Dijkstra, Foarwei 63, Wãlterswãld.
De bloemen worden bezorgd door zuster B. de Vries-Hansma.

Uit de gemeente

Wieke Zuidema wordt volgende week geopereerd aan haar schouder. Als gemeente wensen we haar sterkte toe en hopen dat het het gewenste resultaat mag hebben.
Foarwei 26 9114 RB Driezum

Verjaardagen

Op 8 maart is jarig zr. F.H. Sinia, Foarwei 6, 9113 PD Wãlterswãld. Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we hopen samen met u dat het ook een goed jaar mag zijn.

KOFFIEMORGEN

Donderdag 5 maart hopen we als koffiemorgen groep weer bij elkaar te komen. Zit u die morgen alleen aan een bakje koffie, schuif dan bij ons aan. We starten om half 10, in de lokalen achter de kerk.
Tot donderdag, Ina



Uit de pastorie

D.V. volgende week, 3e lijdenszondag hopen we met elkaar op weg te gaan met het gesprek tussen Jezus en de discipelen.
Kernvraag is; wie zeggen de mensen en wie zegt u wie Ik ben?

's Middags is er dan lepen doarren tsjinst. Tussen beide diensten in hoop ik de dienst in Dongeraheem te leiden. Het is wel goed om te weten dat een aantal jaren geleden de PKN-gemeente van Dokkum deze diensten belegde. Toen zij er mee gestopt zijn om dat als enige gemeente te doen zijn er diverse gemeenten in de classis bijgekomen die ook meedraaien in het rooster van de zondagse diensten in Dongeraheem. Onze gemeente is er daar één van. Vandaar dat wij, als gemeente twee keer per jaar een dienst verzorgen. Eén keer door uw voorganger en één keer door een preeklezer van onze gemeente. Tot nu toe is dat ouderling Aukje Reitsma geweest. Uit de reacties van de bewoners is gebleken dat dit zeer op prijs wordt gesteld.

De week erna, woensdag 11 maart is er alweer biddag. Komt u 's avonds naar de kerk? En komt u ook daarna naar de gemeentevond? Ook al ben je nog nooit geweest, kom gerust. Het is er altijd heel ontspannen en we hebben het over het reilen en zeilen van de gemeente. Ook jouw stem willen we graag horen! Welkom.

LIJDENSTIJD

Deze zondag begint de kerkelijke lijdensstijd.
Naast wat we als kerken in de stille week organiseren kunt u of zij zelf hiermee aan de slag, er is een vastenkaart (ook een kaart voor kinderen) en/of een 40 dagen kalender gratis te bestellen via de site: www.kerkinactie.nl per mail: info@kerkinactie.nl of per telefoon: 030 8801456

Via www.kerkinactie.nl/40dagentijdap is de app te downloaden waarmee je elke dag een tekst krijgt.
Of google op 40 dagen apps want er zijn meer 'clubs' die een mooie app aanbieden.

lepen Doarren tsjinst zondag 8 maart om 14.00 uur.

M.m.v. "De Kleine Kracht" uit Dokkum.

Zanggroep De Kleine Kracht bestaat uit mensen met een verstandelijke beperking, de leeftijd varieert van begin twintig tot tachtig jaar. Iedere week repeteert de groep o.l.v. Coby Helder-Kuik, docente Opus 3.
Het repertoire bestaat uit kerkliedjes en gewone liedjes, van Friese liedjes zoals het Dokkumerlokaaltsje "tot wat we maar leuk vinden" om te zingen.

LOFPRIJSDIENST

Beste mensen, zondagmiddag 15 maart hopen we weer een 'rop mar raak' Lofprijdsdienst te beleven waarbij u 'verzoeknummers' uit het MEEGENOMEN liedboek of de EB ter plekke in kunt dienen.

Gevraagd

Twee vrijwilligers voor het ophalen van oud papier.
Oud papiercommissie
Bennie Kooistra/ Kor Hamersma
0511-423758 of 06-23749283



Bloemenbusje

Vergeet U het bloemenbusje niet.

Muziek- en zangavond

Thema: 'Juicht, alle volken, prijst de HEER' zondag 8 maart in Wâlterswâld

Op zondagavond 8 maart zal er in de Gereformeerde kerk 'De Lichtbron' te Wâlterswâld (Tsjerkeloane 12) weer een muziek- en zangavond worden gehouden. De avond begint om 19:30. Vanaf 18:45 zijn de deuren geopend.

Het thema 'Juicht, alle volken, prijst de HEER!'. Is ontleend aan psalm 100. In onze liederen, en in de muziek, zal dit thema naar voren komen. Wij hopen zo onze God, en Redder, de dank toe te brengen, met onze muziek en met onze stem. Wij hopen u en jullie daarom ook allemaal te mogen ontmoeten!

Ditmaal is de zangavond in samenwerking met Christelijke muziekvereniging 'Excelsior' te Driezum-Wâlterswâld, onder leiding van Gouke Gerben Wielenga. Het orgel zal worden bespeeld door Jogchum Sipma.

De toegang is geheel vrij. Wel zal er, t.b.v. de onkosten, een deurcollecte gehouden worden. Na afloop van de zangavond is er verder de gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie, thee of fris.

Neem gerust vrienden en familie mee. Van harte welkom!

Haal- en brengservice

Mocht u vervoer nodig hebben om bijvoorbeeld naar de kerk te gaan dan kunt u contact opnemen met Roelof: **0511 42 58 47**

Agenda

08 mrt **14.00 uur** - "Iepen Doarren tsjinst"
08 mrt **18.45 uur** - Muziek en zangavond GKV
29 mrt **14.00 uur** - School en gezinsdienst

Kerktelefoon

Wilt u de kerkdiensten thuis volgen of een dienst nogmaals beluisteren, ga dan naar: <http://www.kerkomroep.nl> (onze kerk is te vinden onder: Wâlterswâld). Dit kan via internet of via een "kerkwebradio" (via de telefoonlijn). Ook voor een korte periode kunt u gebruik maken van een kerkwebradio. Mits u over telefoonlijn of over internet beschikt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met het college van kerkrentmeesters.

Kosteres

Ina Kloosterman-Sytsma, Foarwei 29, 9113 PA Wâlterswâld.
Tel. 06 241 370 07.

Pastor

Dhr. L. Blees, Foarwei 29A, 9113 PA Wâlterswâld.
tel. 0511-422052. mail: l.j.blees@knid.nl

Redactie

Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot uiterlijk vrijdag 6 maart **voor 18.00 uur** (liefst digitaal) Via mail: nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.nl
Schriftelijk: fam. J. de Groot, Tsjerkeloane 27, 9113 PJ Wâlterswâld. Telefonisch: 0511-421718.

(IBAN) Bankrekeningnr. kerk: NL52RABO0343357100 (IBAN) Girorekeningnr. kerk: NL66INGB0000892590
--

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.

Filippenzen 2:5-8 (NBV)

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl