



NIEUWSBRIEF

GEREFORMEERDE KERK DRIESUM – WOUTERSWOUDE

1103-2020

Zondag 19 januari

Vanmorgen zal om 9.30 uur voorgaan dhr. L. Bleeis.
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan da. J. van der Veen, Drachten.
De collecten zijn voor: 1^e kerk, 2^e onderhoud.
De kindernevendienst is voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8.
De kinderoppas wordt verzorgd door Piet en Geertje Boersma.

Een gezegende zondag toegewenst.

Zondag 26 januari

In de morgendienst zal om 9.30 uur voorgaan mw. R. v.d. Wal-v. Akker, Morra.
In de middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan dhr. L. Bleeis.
De collecten zijn dan voor: 1^e kerk, 2^e pastoraat.
De kindernevendienst is voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8.
De kinderoppas wordt verzorgd door Durk en Anneke Reiding.

Bloemengroet



De bloemen gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar broeder H. Dijkshoorn, Foarwei 27, Driezum. De bloemen worden bezorgd door zuster W. Jacobs-van der Meulen.

Verjaardagen

Op 25 januari zijn jarig br. J. Reitsma, Freulestrjitte 23, 9114 RZ Driezum en br. J. Visser, Singel 16a, 9114 RN Driezum. Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we hopen samen met u dat het een goed jaar mag zijn.

Uit de gemeente

Nieuw ingekomen: Hendrik Kamstra en Trijntje Tineke Kamstra van de Mearslootswal 125 Dokkum. Wij wensen hen hartelijk welkom en dat ze zich maar snel thuis mogen voelen in onze gemeente.

Verhuisd: Sinds afgelopen zaterdag wonen Keimpe en Ruurdina Gros, samen met hun kinderen Lyke, Jinthe en Dyme aan de Foarwei 14a, 9113PDin Wâlterswâld. We wensen hen Gods zegen toe en hopen dat ze zich daar snel thuis zullen voelen.

Overleden: In de afgelopen week is overleden Mevrouw Geertje Raap - Wiersma, de moeder en grootmoeder van Jogchum en Wietske Raap, Foarwei 63, 9113 PB, Wâlterswâld en van Roelof en Hilda Raap, Efferwei 10, 9114 RT, Driezum, en hun kinderen. We wensen allen die haar lief waren veel kracht en Gods nabijheid om dit verlies te dragen.

Collectebonnenverkoop

Maandag 27 januari is er weer collectebonnen verkoop. Van 19.00 tot 19.30 bent u van harte welkom in de lokalen achter de kerk. Daarna vergaderen de kerkrentmeesters.



Bloemenbusje

Vergeet U het bloemenbusje niet.

Inleveren kopij gemeentegids

In verband met de voorbereiding voor de nieuwe gemeentegids zou ik alle commissies en ambtsdragers willen vragen om de stukjes tekst uiterlijk 8 februari in te leveren. Dit is omdat we de gids graag voor de gemeenteavond op 11 maart bij iedereen thuis willen hebben. Inleveren van stukjes het liefst digitaal via: gemeentegids@gereformeerdekerkdriesumca.nl of eventueel op papier in de brievenbus bij **Klaas de Boer, Bonifatiusstrjitte 16, Wâlterswâld**

Kascontrole

Het is alweer tijd om de gegevens voor de nieuwe gemeentegids klaar te maken. Graag willen we de kassen van de commissies controleren op 27 januari. Ons voorstel is:

- 19.00 Orgelfonds.
- 19.10 Geandewei.
- 19.20 Gebouwen en verjaardagfonds.
- 19.30 Jeugdwerk.
- 19.45 Zending en evangelisatiecommissie.

U bent uitgenodigd op de voorgestelde tijd in de lokalen achter de kerk.

Als dit tijdschema problemen bij u opleveren dan graag even contact opnemen met Oege Dijkstra, bereikbaar op 06-22379497 of 0511-424203.

Uw college van Kerkrentmeesters

Aanpassingen nieuwe geluidsinstallatie

De eerste werkweek van januari is er iemand van PTH langs geweest, het bedrijf uit Kollumerzwaag dat de nieuwe geluidsinstallatie heeft aangelegd. Hij heeft verschillende zaken aangepast. Zo staan de luidsprekers voor in de kerk anders afgesteld, zowel de luidspreker zelf als het geluid dat er uit komt. Daarnaast zijn de instellingen van de ringleiding en de kerktelefoon aangepast. Bij de kerktelefoon was de sfeermicrofoon, die het geluid van het orgel en de zang opvangt, niet goed ingesteld.

Als het goed is, moet het geluid nu beter zijn. Mocht dit nog steeds niet zo zijn, laat het ons vooral weten. Dit kan ook telefonisch via 06-22930174 (Douwe).

Groeten *Alle Jacob van der Meulen, Douwe Boersma en Peter Hoekstra*

C.P.B.

Komende week op Donderdag 23 januari 2020 komt mevr. Ds. A.G.Klomp bij ons als gast. Op de vergadering van de Chr.Plattelandsvrouwengroep om met ons te praten over "Vrouwen uit de Bijbel en wat zij betekenen voor ons". Daarbij zijn naast de leden ook gasten van harte welkom. De avond begint om half acht in de Nije Warf te Walterswâld.

CPB Bestuur Driezum-Walterswâld

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 14 januari 2020.

Na het welkom, gebed en het zingen van Gez 221+1 en 3 werd er uit 1 Cor 15:12-23 gelezen.

Hierna gingen we kleine groepjes praten over hoofdstuk 11 uit het boekje "12 artikelen over de Heilige Geest". Deze keer had dat als thema; Uit het stof verzezen?

De notulen en de besluitenlijst werden goedgekeurd.

De eerste voorbereidingen zijn getroffen voor de opmaak van de nieuwe gemeentegids. We willen deze graag weer voor de gemeenteavond bij iedereen thuis hebben bezorgd. Daarom wordt ook aan een ieder verzocht om voor 8 februari de kopy in te leveren het liefst digitaal via:

gemeentegids@gereformeerdekerkdriesumca.nl of eventueel op papier in de brievenbus bij Klaas de Boer, Bonifatiusstrjitte 16, Wâlterswâld. De gemeenteavond zal dit jaar weer na de biddag zijn op 11 maart. Een nieuw jaar en dan ook weer verkiezingen. Een aantal van onze ambtsdragers heeft zijn/haar termijn er op zitten en hier worden weer nieuwe voor gezocht. Binnenkort krijgt u van uw wijkouderling een stembiljet en wij hopen dat u van deze mogelijkheid ook gebruik maakt om uw stem te laten gelden. Verder werd er nog gesproken over de dienst met het projectkoor en de tweede kerstdag. Beide met een hartverwarmde opkomst. Leed en lief werd gedeeld vanuit de wijken. Censura Morum werd gehouden voor het Heilig Avondmaal dat wij D.V. 9 februari hopen te vieren. De volgende vergadering werd vastgesteld op 11 februari. Na het zingen van Gez 393;1 en 4 en een dankgebed werd een ieder wel thuis gewenst. Uw voorzitter

Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân



Op vrijdag 7 februari 2020 van 9.00 uur tot 12.30 uur organiseert de werkgroep Kerken en Landbouw

Fryslân een minisymposium met het thema "De aarde verbindt". Het symposium wordt georganiseerd in Dorpshuis de Jister de kommisjewei 3, 9217 RL Nijega en is bedoeld voor allen die werkzaam zijn in de kerkelijke gemeente, zowel beroepsmatig als vrijwillig.

Op dit moment is er veel discussie over het beheer van de aarde. Een discussie die iedereen aangaat, maar die de agrarisch ondernemers het meeste treft. Allemaal moeten we leven van wat de aarde voortbrengt, maar zij moeten er een bestaan in kunnen vinden en hun bedrijf kunnen voortzetten.

Aan deze hoogst actuele discussie wil de werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân een bijdrage leveren door het organiseren van een minisymposium. Vanuit het thema "De aarde verbindt" wordt ingegaan op de vraag hoe vanuit de kerkelijke gemeenschap meegedacht kan worden over het beheer van de aarde. Juist vanuit de kerkelijke gemeenschap omdat zij leeft vanuit het Woord, dat de aarde niet van ons is en dat het Woord om een goed beheer van ons gemeenschappelijk huis vraagt.

Op het symposium zullen een viertal sprekers onze aandacht vragen voor de thema's:

- De boerderij- de apotheek van de toekomst (T. Mulder).
- Het belang van gezonde landbouw (P. vd Valk).
- Zorgen om ons huis (mgr CFM vd Hout).
- De dominee en de boer (classispredikant W. Beekman).

Aanmelden voor 5 februari a.s. via tel. 06-83794625 of info@kerkenenlandbouw.nl Voor verdere informatie: <https://kerkenenlandbouw.nl/>

Het gesprek met Nicodemus

1 En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden.

2 Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is.

3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.

4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden?

5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.

6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.

7 Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden.

8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.

9 Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren?

10 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet?

11 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en getuigen van wat Wij gezien hebben, en toch neemt u Ons getuigenis niet aan.

12 Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik hemelse dingen tegen u zeg?

Haal- en brengservice

Mocht u vervoer nodig hebben om bijvoorbeeld naar de kerk te gaan dan kunt u contact opnemen met

Roelof: **0511 42 58 47**

Agenda

23 jan	19.30 uur	- C.P.B. spreker: ds.A.G. Klomp
27 jan	19.00 uur	- Collectebonnenverkoop
27 jan	19.30 uur	- Vergadering Kerkrentmeesters
30 jan	19.30 uur	- Bijbelkring lezen Openbaring 5 t/m 8
08 feb		- Inleveren kopij gemeentegids
15 feb	09.00 uur	- Ophalen oud papier

Kosteres

Ina Kloosterman-Sytsma, Foarwei 29, 9113 PA Wâlterswâld.
Tel. 06 241 370 07.

Pastor

Dhr. L. Blees, Foarwei 29A, 9113 PA Wâlterswâld.
tel. 0511-422052. mail: l.j.blees@knid.nl

Redactie

Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot uiterlijk vrijdag 24 januari voor 18.00 uur (liefst digitaal) Via mail: nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.nl
Schriftelijk: fam. J. de Groot, Tsjerkeloane 27, 9113 PJ Wâlterswâld. Telefonisch: 0511-421718.

(IBAN) Bankrekeningnr. kerk: NL52RABO0343357100 (IBAN) Girorekeningnr. kerk: NL66INGB0000892590
--

Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.